

KRACHTIG

MAGAZINE 2026 • DE DONK MINISTERIES

ALBLASSERWAARD

"Niet alles hoeft over de kop"

MARTIN KOORNSTRA

Crown Event
Youth Edition
Wat daar gebeurde, vergeet je niet!

Geloofshelden van de Alblasserwaard

EEN PORTRET VAN RICHARD GORT

God, waar blijft mijn genezing?

BOEK VAN LEO VAN WIJNGAARDEN



De Donk
Ministries

In deze editie:



Wanneer muziek en geloof elkaar vinden

WESLEY FANGER

20



Crown Event Youth Edition
[Wat daar gebeurde, vergeet je niet!]

39



MARTIN KOORNSTRA

"Niet alles hoeft over de kop"

11

En verder...

- 4 Geloofshelden van de Alblasserwaard: Richard Gort
- 7 Anton en Joke van der Laak
- 14 Interview Jarno van Dijk
- 18 Revivaldiensten en Events: wie doen daar het geluid?
- 25 God waar blijft mijn genezing?
- 28 Efeze 6:10 Zoek jouw kracht in de Heer
- 31 De scholen van de Donk
- 33 Column
- 35 Loungebar The Change

VOORWOORD

Met vreugde gegroet!

Editie 5 alweer van het blad **Krachtig**. Een mooi resultaat van een team van enthousiaste vrijwilligers die jullie als lezers mee wil nemen in onze beweging.

Wat is er veel gebeurd sinds het verschijnen van het vorige nummer, nu een jaar geleden. Vaste waarden en zekerheden lijken steeds meer weg te vallen als we naar de (geo)politieke situatie kijken. Het recht van de sterkste en die met het meeste geld bepalen wat er gebeurt. Dat roept onzekerheid en twijfel op en polariseert. Verbinding zoeken en met elkaar echt in gesprek gaan, ook al zien we dingen anders, is steeds ingewikkelder aan het worden. Ook in de volle breedte van de kerk zien we dit terug. Verdeeldheid, veroordeling, afwijzing en geen ruimte meer hebben om de ander te zien of te horen. Ik denk in dat soort situaties altijd aan Jezus. Hoe Jezus de mensen tegemoet trad, ook de mensen die het hardgrondig met hem oneens waren en zijn. Altijd de verbinding zoeken, wegblijven

bij veroordelingen van de ander en liefhebben. Jezus die mensen aanziet en met diepe innerlijke ontferming bewogen is. Dat inspireert mij, zo wil ik ook naar de mensen kijken en met mensen optrekken, ook als ik het totaal niet met de ander eens ben. Diversiteit zorgt niet voor verdeeldheid maar maakt juist het brede spectrum zichtbaar van het onderwerp. Hoe mogen we Jezus hierin volgen? Allemaal op onze eigen manier doen, zoals God ons gemaakt heeft.

"Diversiteit zorgt niet voor verdeeldheid maar maakt juist het brede spectrum zichtbaar."

Wat mij dan altijd zo bemoedigd is de tekst uit Johannes 13: Dit is een nieuwe opdracht die ik jullie geef: heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Aan de onder-

linge liefde zullen de mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat lijkt geen vrijblijvend verzoek, maar een opdracht. En in Jezus Christus ontvangen wij de vrijheid, om lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Om te doen wat Hij deed.

Vanuit die vrijheid en liefde in Christus gaan we komend jaar als de Donk Ministries weer bewegen in eenheid en in diversiteit, om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Steeds weer met nieuwe dingen, maar geworteld en bouwend op die onveranderlijke God, de alpha en omega en die met ons is tot aan de voleinding van de wereld. Wat een belofte en wat een trouw! We zien er naar uit jullie komend jaar ergens op een van onze activiteiten te ontmoeten.

Met vreugde gegroet,

Freek Dommerholt
Voorzitter bestuur Stichting de Donk Ministries

Colofon:

KRACHTIG
Is een uitgave van Stichting De Donk Ministries
Hakgriend 5, 3371 KA
Hardinxveld-Giessendam
info@dedonk.com | www.dedonk.com

Fotografie
Foto's evenementen van De Donk: Geert van Wijngaarden

Rechten overige beelden behoren toe aan de artikelschrijvers.

Vormgeving
Devaca - Creative Support

Drukwerk
Van der Perk Groep



De Donk
Ministries



Geloofshelden van de Alblasserwaard

RICHARD GORT

De Alblasserwaard is in beweging. Een golf van vernieuwing spoelt door de polder. En God zet zijn mensen in om een boodschap van vernieuwing te brengen. Eén van die mensen is **Richard Gort**. In deze serie over geloofshelden in de Alblasserwaard vragen we wat hem drijft.

“U bent de Held die voor ons strijd” Richard valt met de deur in huis. “Daar moet ik steeds aan denken, aan het lied Jezus Overwinnaar. Dus alle heldendaden die we als gelovigen mogen verrichten zijn voor, door, in en vanuit Hem, dus alle eer aan Hem. Altijd en overal.”

Gitaar

Vanaf zijn jonge jaren was Richard al met aanbidding bezig. Hij speelde gitaar en genoot maar vond het ook spannend. Als tiener heeft hij zich een tijd met heel andere dingen bezig gehouden. Tot het moment een paar jaar geleden, tijdens de voorbereiding voor de Muskathlon in Amsterdam. Tijdens de aanbidding werd het thema-lied Speak Jesus gezongen. In de Bridge van het lied wordt gezongen: ‘Speak Jesus On The Mountains’ en ‘Speak Jesus In The Streets’. De zin: Speak Jesus in the streets

kwam zo binnen bij hem. Hij vertelt wat er gebeurde: “God sprak mij aan. Toen ervoer ik duidelijk dat God zei: “Ik wil dat je dat gaat doen. Ik wil dat je Mij gaat brengen in de straten.” Na een innerlijke strijd die hij ervoer met vragen als: - moet ik daarin voorop gaan? - En wie ben ik, dat ik dat moet gaan doen?”

Met de innerlijke storm die hij ervoer met alle mitsen, maren en twijfels besloot hij om te doen wat God van hem vroeg. Met de gitaar en zang heeft Richard geen probleem maar het spreken over Jezus in het openbaar vind hij heel wat anders. Toch is juist het zingen en spelen een manier geworden om mensen aan te spreken over zijn Heer en Heiland Jezus. Hij is toen in samenwerking met een kerk de straat op gegaan en ondervond dat de wisselwerking tussen evangelisatie en aanbidding heel goed werkt.



Kerk

“Je hebt veilige plekken nodig om geborgen te zijn, om te groeien, om elkaar te bemoedigen en om bevrijding te ervaren. Het lichaam van de gemeenschap van de heiligen is heel belangrijk. Maar God heeft ons nooit geroepen om alleen maar bij elkaar te blijven.”

Richard weet van zichzelf dat hij avontuurlijk is, het type dat naar buiten gaat en nieuwe mensen wil

"Voor mij is het hele plaatje niet compleet als ik alleen maar in de kerk zit. Voor mij is het belangrijk die dynamiek van uitgaan en ingaan mee te maken."

ontmoeten. De drang om erop uit te gaan komt volgens hem van God. ‘Voor mij, zegt hij, is het hele plaatje niet compleet als ik alleen maar in de kerk zit. Voor mij is het belangrijk die dynamiek van uitgaan en ingaan mee te maken.’

Starten

Twee a drie jaar terug is Richard kleinschalig begonnen, waarbij hij zich afvroeg wat hij met de opdracht van Jezus kon doen: Heb je naaste lief als jezelf”. Richard dacht bij zichzelf:

“Op welke manier zou ik zelf benaderd willen worden om het evangelie te horen als ik niet gelovig zou zijn? Wat zou daarvoor nodig zijn? En zo groeide er een visie voor een manier van evangeliseren, waarbij de mensen niet óvertuigd worden maar waarbij eenvoudig getuigt zou worden. Hoe mooi is het als mensen ervaren: “Hé, jullie hebben niet een boodschap, jullie zijn de boodschap, ik zie wie jullie zijn. Jullie hebben iets, dat wil ik ook”. Op die manier zouden mensen tot God kunnen komen, tot Jezus en in Hem gaan geloven en voor Hem kiezen. Enthousiast reageert hij: “Dan gaan we dat doen, we gaan goede koffie schenken. Livemuziek maken, we gaan een herkenbare vlag maken. Dingen uitdelen, veelkleurigheid brengen in de straat.”

Heilige Geest

Als uitgangspunt voor evangelisatie vindt Richard dat de Heilige Geest aan het stuur moet zitten. De Heilige Geest geeft de juiste woorden en zet aan tot de ontmoetingen met de mensen op straat. De outreach op een zaterdag begint altijd met een deel aanbidding. In een ►

plaatselijke kerk komen ze samen en wordt er gebeden of de Heer de mensen wil aanwijzen waar ze naartoe kunnen gaan. Er wordt uitgelegd dat je jezelf mag zijn, er is gebed om vervulling met de Heilige Geest, en er is ook ruimte voor voorbede. In de middag gaan ze in duo's de straat op. Richard voelt op die momenten dat de spanning wegvalt. En als je met fijngevoeligheid luistert naar de Heilige Geest dan geeft dat ontspanning, want Hij doet het en niet ik.

“Wij werken samen met lokale kerken omdat er een vervolg nodig is voor mensen die aangesproken worden. Een plek waar ze kunnen groeien en het geloof kan worden uitgelegd en doorgegeven. Samen optrekken, samen doen, van elkaar leren, zelf doen en ook weer doorgeven.”

Gods tijd

Hij maakt duidelijk dat als je christen bent, jouw tijd Gods tijd wordt. Gods bezit, Gods talenten. Alles ga je inbrengen voor God en met die switch hebben we te maken, ook als christenen. Hij maakt zich zorgen over het feit dat wij in het westen, in de Alblasserwaard, denken dat we er altijd zonder vervolgingen vanaf komen. Maar onze normen en waarden brokkelen snel af. Het lijkt wel of de meerderheid van de christenen gewoon in een soort slaap is gesust, zonder doel. Het is als de vergelijking van een kikker in een pannetje, die langzaam heter wordt en gewoon blijft zitten, omdat het

“God heeft mij hier een plaats gegeven, om bij te dragen aan die verandering in de Alblasserwaard. Ik word emotioneel als ik denk aan zoveel mensen die ik ken, ook van dichtbij, die nog zo geremd kunnen zijn, door onzekerheid of door onbekendheid in het volgen van Jezus”

zo langzaam gaat. En inmiddels al bijna gekookt is.

Alblasserwaard

“Ik denk dat ik niet voor niets in de Alblasserwaard geboren ben” vertelt hij. “God heeft mij hier een plaats gegeven, om bij te dragen aan die verandering in de Alblasserwaard. Ik word emotioneel als ik denk aan zoveel mensen die ik ken, ook van dichtbij, die nog zo geremd kunnen zijn, door onzekerheid of door onbekendheid in het volgen van Jezus”.

Tegen de kerken van de Alblasserwaard zou hij willen zeggen: “Kom naar buiten, ga het maar doen, ga maar doen wat je elke zondag hoort. Maar kom naar buiten, begin maar gewoon. Terug naar de bron, terug naar de eerste liefde.”

Hij vervolgt met: “Als ik het op mezelf betrek, dan zie ik wel een soort Petrus type van uit de boot stappen en gaan. Ik geloof dat we als gelovigen geroepen zijn om heldendaden te verrichten: Jezus zegt niet voor niets: jullie zullen grotere dingen doen in mijn Naam. Waarom geeft God de Heilige Geest?”

Het gaat erom dat we er niet in boosten, maar dat we vrucht dragen voor Zijn Koninkrijk (niet onze eigen zandkastelen).”

Ziet Richard zichzelf als held?

“Ik zie mezelf eerder als held op sokken. In elke stap heb ik (nog) zoveel bevestiging nodig om te gaan, voel ik me zo'n klein jochie in de grote wereld, maar als ik dan de buitengewone kracht van God voel stromen, na stappen in geloof, dan weet ik dat de Heilige Geest over mij mij vaardig en bekwaam heeft gemaakt.”

ANTON EN JOKE VAN DER LAAK

Onze roeping en reis met Kingdom Ministries en De Donk

God opent de deuren

God is het die deuren opent. Het besef dat wijzelf niets hoeven te forceren of te verkopen, maar mogen vertrouwen op Zijn leiding, is door onze hele reis heen een rode draad geweest.

Het begin van onze roeping

De vraag of ik een artikel wilde schrijven over de relatie tussen Kingdom Ministries en De Donk verraste me. Omdat ik meestal gevraagd wordt om te spreken.

Wij, Anthon en Joke, zijn al ruim 50 jaar getrouwd en werken inmiddels al 28 jaar onder de vlag van Kingdom Ministries. Mijn eigen verhaal begint echter al veel eerder, want vanaf mijn tiende voelde ik me al geroepen

voor de zending. Dankzij Gods genade ben ik daar ook daadwerkelijk in terechtgekomen. Ons avontuur begon in 1978, toen we door OMF Nederland, Overseas Missionary Fellowship, werden uitgezonden naar de Filipijnen. Overal waar we kwamen en alles wat we mochten doen, zagen we steeds weer dezelfde rode draad: als een deur dichtging, opende God telkens weer een nieuwe deur.

Geloofsopvoeding en wonderen

Ik ben opgevoed in een geloofsbeweging waar wonderen en

tekenen de normaalste zaak van de wereld waren. We geloven dat volwassen zonen en dochters van God dezelfde werken kunnen doen als Jezus. Wij zijn daar het levende bewijs van, niet door kracht of geweld, maar door Zijn Geest. God verandert niet; er is niets nieuws onder de zon. Ons verhaal zou een heel magazine kunnen vullen. ▶





**Een nieuwe wending:
Kingdom Ministries**

In 1994 werden we op een bijzondere manier aangeraakt door de Heilige Geest. Deze ervaring was zo krachtig dat we nog steeds de tegenwoordigheid van God fysiek mogen ervaren. We organiseerden vernieuwingsdiensten in Dalfsen en Zwolle en in 1998 werd Kingdom Ministries geboren, waarmee we doorgingen met "in His Presence"-avonden in Kampen en Ommen. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen mensen tot geloof, werden vervuld en genezen. Het besef groeide dat onze bediening was om mensen te helpen hun bestemming in God te vinden en te groeien naar volwassenheid.

Onderwijs en reizen

We begonnen in Nederland met onderwijs over identiteit en het vaderhart van God. We werden uitgenodigd door leiders uit de voormalige USSR-landen, waar de boodschap van het Vaderhart veel genezing bracht. Mijn hart trok ook steeds naar China, geïnspireerd door de oprichter van OMF, Hudson

Taylor. In 2000 ging er een deur open en startten we leiders-trainingen in China, waar ons onderwijs grote impact had en leiders veranderden in hun leiderschapstijl.

Seminars en samenwerking met De Donk

In Nederland bleven we actief met het seminar Koninklijk Leven en het leiden van een gemeente. Onze seminars en conferenties waren altijd op basis van vrije gift, zodat iedereen kon deelnemen. We organiseerden samen met Wilkin van der Kamp en Willem Ouweneel tweedaagse seminars 'Koninkrijk van Kracht', waarin mensen praktisch leerden over de gaven



van de Heilige Geest. In 2009 kwamen we in contact met Leo van Wijngaarden, we gingen samen onze seminars geven wat uiteindelijk leidde tot de start van Stichting De Donk. Daar mochten we meewerken aan veel conferenties, seminars,

de Lifeschool en Kingdom School. Wat een vruchtbare tijd tot op heden toe.

"In 1994 werden we op een bijzondere manier aangeraakt door de Heilige Geest. Deze ervaring was zo krachtig dat we nog steeds de tegenwoordigheid van God fysiek mogen ervaren."

Pionieren en loslaten

Ons dienstbare leven stond in het teken van pionieren: nieuwe dingen starten, voorleven, doorgeven en loslaten. Niet altijd even makkelijk of succesvol, maar het ging niet om onszelf.



**Nieuwe richtingen:
Van China naar Oeganda**

In 2018 veranderden de godsdienstregels in China, waardoor ontmoetingen met leiders te riskant werden. Tegelijkertijd werd het fysiek te zwaar om zes keer per jaar naar China te reizen. Toen deze deur dichtging, opende binnen een maand een nieuwe deur in Oeganda. Zes jaar eerder had ik daar een voorganger ontmoet die uiteindelijk contact opnam om leiders te

trainen. De timing bleek perfect, want eerder had ik moeten weigeren vanwege de drukte in China.

Bijzondere ervaringen in Oeganda

In de afgelopen zeven jaar hebben we in Oeganda bijzondere dingen meegemaakt, zoals vijf leidersscholen en mannendagen waar wel zeventienhonderd mannen bijeenkwamen, zowel moslims als christenen. De boodschap over het op orde

brengen van het huis had enorme impact, met een radio-uitzending en ook een grote bijeenkomst voor vrouwen als gevolg. Dit onderwijs leidde tot minder huiselijk geweld in het district en duizenden luisteraars volgden de uitzendingen. Ook via WhatsApp en lokale voorgangers wordt het onderwijs verder verspreid. Op een van deze reizen ging Leo mee, waarvoor ik zeer dankbaar ben.

Loslaten en terugkeren naar de kern

Tijdens de coronaperiode ontstond een kindertehuis. Wij waren niet geroepen om een kindertehuis te runnen of sponsors te werven; God gaf anderen mensen, zodat wij ons weer konden richten op onze oorspronkelijke opdracht.

Nieuwe vorm van leiderschapsopleiding

De fysieke belasting maakte dat we in Oeganda afgelopen

November stopten met de leiderstrainingen. In plaats daarvan zijn we gestart met een videotraining, oorspronkelijk bedoeld voor China. Vier scholen met meer dan honderd deelnemers worden nu geleid door voorgangers die onze school doorlopen hebben.

Strijd en vervolging

Het klinkt allemaal bijzonder, maar er is ook strijd geweest: weerstand, aanvallen op onze integriteit en vervolging – zelfs

vaker vanuit de christelijke wereld dan van buitenaf. Toch zien we uit naar vervolging, omdat het de kerk zuivert en de vraag stelt: Is het Evangelie het waard om voor te sterven? Zoals Spurgeon zei: Hoe kun je ervoor leven als je er niet voor kunt sterven? Mijn Chinese vrienden worden vervolgd; dat raakt mij diep, want ik heb achttien jaar met hen opgetrokken.

Ga met God dan ga je altijd goed.



MARTIN KOORNSTRA

"Niet alles hoeft over de kop"

De kerk in Nederland is in beweging. Sommige gemeenten zoeken naar vernieuwing, andere houden juist stevig vast aan traditie. Een gesprek met Martin Koornstra over kerk-zijn, training en bruggen bouwen.

Martin: "Het doel is niet: alles moet over de kop. Het doel is: laten we ontdekken hoe God kerk-zijn heeft bedoeld en ons daarin trainen."

Er wordt veel gesproken over vernieuwing in de kerk. Wat bedoel je met: 'niet alles hoeft over de kop'?

"Vernieuwing op zichzelf is geen doel, we kunnen structuren aanpassen, muziek veranderen of nieuwe programma's starten. Maar als we niet weten waarom we kerk zijn, blijven het oppervlakkige ingrepen."

Volgens hem moet de kernvraag anders worden gesteld. "Wat was Gods bedoeling toen Hij Zijn gemeente ontwierp? Jezus bouwt Zijn kerk. Dat is geen organisatorisch project, dat is ►





Meer weten over Jezus volgen?

Martin heeft een boek geschreven over dit thema. Te verkrijgen via: shop.royalmission.nl

een vormingsproces. Hij vormt mensen." Hij benadrukt dat tradities niet het probleem zijn. "Vormen kunnen waardevol zijn. Ze dragen geschiedenis en geloofservaring met zich mee. Maar ze moeten altijd dienstbaar blijven aan het grotere doel: mensen helpen om Christus te volgen en op Hem gaan lijken."

Je spreekt vaak over training. Dat klinkt bijna sportief.

"Eigenlijk is dat het ook. Niemand verwacht dat je zonder training een marathon loopt. Maar geestelijk verwachten we soms groei zonder oefening."

Voor Koorstra is de kerk in essentie een trainingsplaats. "Discipelschap betekent dat je leert. Dat je groeit. Dat je gecorrigeerd wordt. Dat je verantwoordelijkheid leert dragen. Kerk is geen plek waar je alleen komt luisteren, maar waar je wordt toegerust. In het Westen zijn we consument geworden. We bezoeken samenkomsten, worden geïnspireerd en gaan weer naar huis. Maar Jezus riep mensen om Hem te volgen, niet alleen om naar Hem te luisteren. We zijn geroepen om producenten te worden."

Je bent veel betrokken bij conferenties. Hoe verhoudt zich dat tot die nadruk op training?

"Opwekking is prachtig," zegt hij. "Als God krachtig werkt, moeten we daar ruimte voor maken. Maar zonder discipelschap dooft het weer uit." Volgens hem zit daar een spanningsveld. "Ervaringen kunnen mensen

raken, maar karaktervorming vraagt tijd. Je bouwt geen volwassen geloof in een weekend." Hij pleit daarom voor een lange adem. "Leiders moeten investeren in mensen. Niet alleen een podium bouwen, maar relaties aangaan. Niet alleen inspireren, maar begeleiden. Onze conferenties zijn daarom ten diepste bedoeld om die honger naar groei en ontwikkeling aan te wakkeren."

Kerkelijk Nederland kent veel verschillende stromingen. Wat is jouw kijk daarop?

"In elke stroming zit iets kostbaars," zegt Koorstra zonder aarzeling. "De ene bewaakt de diepgang van de Schrift. Een andere benadrukt de werking van de Heilige Geest. We hebben elkaar nodig." Hij waarschuwt voor polarisatie. "Het is makkelijk om te zeggen: zij moeten veranderen. Maar de vraag is: wat kunnen wij leren? Bruggen bouwen begint bij nederigheid." Volgens hem gaat het niet om uniformiteit. "We hoeven niet allemaal hetzelfde te worden. Maar als we samen zoeken naar Gods bedoeling, ontstaat er eenheid in gerichtheid. Want onze eenheid zit niet in een identieke theologie, maar de Persoon die we volgen!"

Wat zou je kerken in een regio als de Alblasserwaard willen meegeven?

Koorstra neemt even de tijd voordat hij antwoordt. "Regio's met een sterke kerkelijke traditie hebben een enorme rijkdom. Er is trouw. Er is Bijbelkennis. Er is betrokkenheid. Dat moet je koesteren." Tegelijk ziet hij een uitdaging. "De vraag is hoe je die

rijkdom doorgeeft. Hoe zorg je dat geloof niet alleen traditie blijft, maar levende relatie wordt? En hoe zorgen we ervoor dat de Heilige Geest daarin de ruimte krijgt? Investeer in vorming. Maak discipelschap concreet. Durf tijd vrij te maken voor persoonlijke begeleiding. Dat hoeft niet spectaculair te zijn, maar het moet wel bewust gebeuren."

Daarnaast pleit hij voor samenwerking. "Zie elkaar niet als concurrenten. We dienen dezelfde Heer. Wanneer kerken elkaar leren vertrouwen en versterken, wordt hun impact groter dan wanneer ieder op zichzelf blijft."

Als je het in één zin zou moeten samenvatten?

Hij glimlacht opnieuw. "De kerk hoeft niet over de kop. Maar ze moet wel bereid zijn zich te laten vormen."

Voor de kerken in de Alblasserwaard ligt daar misschien een uitnodiging. Niet om hun geschiedenis los te laten, maar om haar te verdiepen. Niet om alles anders te doen, maar om alles opnieuw te toetsen aan de vraag: vormen wij mensen die Jezus werkelijk volgen in de kracht van de Heilige Geest? Wanneer die vraag centraal staat, kunnen traditie en vernieuwing elkaar versterken. Dan wordt kerk-zijn geen discussie over vormen, maar een gezamenlijke zoektocht naar Gods bedoeling — hier, in deze regio.

Jarno van Dijk

Tijdens de bijeenkomst in november vorig jaar van de Donk Community sprak Jarno duidelijke woorden. Hij noemde De Donk daarbij een bijzondere beweging: een plek in de Alblasserwaard waar golven van mensen doorheen zijn gegaan en een aanraking van God hebben gehad. Een golfbeweging van komen en gaan, waarin mensen worden opgebouwd en vervolgens weer terugkeren naar hun eigen plaats — maar nooit zonder de innerlijke verandering die zij hebben meegemaakt.



In zijn kantoor in Nijkerk vertelt Jarno:

“De Donk is niet voor niets een beweging. Wat mensen daar hebben meegemaakt, dragen ze met zich mee. Dat is de kracht van De Donk Ministries. En wat vooral belangrijk is: blijf bij je oorspronkelijke missie en roeping. Ga daar nooit aan tornen. Dat is waarmee Leo en Jasmijn van Wijngaarden door God geroepen zijn en waarmee De Donk is ontstaan. Ze hebben van de beweging nooit iets statisch gemaakt. Ze zijn geen kerk en dat willen ze ook niet worden - en dat is heel goed. Juist daardoor zullen ze vrucht blijven dragen.”

Het begin

De bediening van Jarno en Liesbeth van Dijk begon op een zolderkamertje in Genemuiden onder de naam Jarno van Dijk Ministries. Nu, ruim acht jaar later, werken zij vanuit een prachtig pand in Nijkerk met meerdere ruimtes en een grote zaal voor diensten.

Na de start van Jarno van Dijk Ministries kreeg Jarno van God een beeld om de bedding van de rivier te vergroten. Om dat te realiseren verstond hij dat de naam aangepast moest worden. Met het kiezen van de nieuwe naam - die Liesbeth op haar hart kreeg - begon de visie en focus verder te groeien, gericht op de cultuur van Gods Koninkrijk: zoals in de hemel, zo ook op aarde.

Vandaag draagt de bediening de naam Kingdom Culture Ministries. Jarno en Liesbeth hebben gezien dat door de verbreding van de spreekwoordelijke bedding de rivier krachtiger ging stromen. De kracht van God nam toe, financiën namen toe, en ook bereik en invloed groeiden. Vanuit die visie is de naam geboren en verder uitgewerkt.

Cultuur

Alles heeft een cultuur: de kerk, een dorp, een gezin. Maar die cultuur moet gevormd worden naar de principes en normen van Gods Koninkrijk. Daarom spreekt Jarno veel over de cultuur van het Koninkrijk, zowel in binnen- als buitenland.

Een aantal jaren geleden groeide een discipelschapsgroep uit tot wat vandaag Kingdom Culture Church is: een krachtige, groeiende en geloofsvolle kerk in Nijkerk. God sprak: “Ik wil dat je een prototype bouwt waarvan de cultuur zo sterk is dat die gemakkelijk is om na te bouwen.”

"Alles heeft een cultuur: de kerk, een dorp, een gezin. Maar die cultuur moet gevormd worden naar de principes en normen van Gods Koninkrijk."

Om dit te realiseren zijn vanuit een heldere visie vijf pijlers gevormd waarop deze cultuur is gebouwd:

- Apostolische familie
- Geloof
- Liefde en genade
- Eer en dienstbaarheid
- Vrijgevigheid

Naast onderwijs en training binnen de gemeente is het doel dat mensen deze cultuur uitdragen in hun dagelijkse leven: in hun gezin, op hun werk of school en in hun buurt. Overal waar zij komen, dragen zij deze cultuur met zich mee. Zo wordt het Koninkrijk van God verspreid. De ervaring leert dat de omgeving dit opmerkt, wat leidt tot waardevolle gesprekken op de werkvloer, op school en thuis.

Praktijk van discipelschap

Jarno legt uit hoe dit in de praktijk werkt. Door onderwijs, prediking en vorming worden mensen ►

gediscipeld om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Het begint met een harts-overtuiging om te willen leren. Door vernieuwing van denken, verandering van keuzes, identiteit en levensstijl begint transformatie.

In een gezonde cultuur waar Jezus Christus centraal staat, het Woord van God wordt verkondigd en de Heilige Geest vrij kan werken, kan alles groeien. Jarno zegt met een glimlach, maar vol overtuiging: "Iedere eikel heeft de potentie om uit te groeien tot een eikenboom."

Wanneer iemand zich wil planten in de gemeente, is het belangrijk dat diegene zich aanpast aan de cultuur van Kingdom Culture Church — en niet andersom. Dit is cruciaal voor gezonde groei. Iedereen die binnenkomt doorloopt de drie V's: Verkennen, Vertrouwen en Verenigen. Er zijn duidelijke afspraken over functioneren binnen de gemeente, wat mensen mogen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Direct, helder en duidelijk.

Deze werkwijze werpt zichtbaar vrucht af. Veranderde levens worden opgemerkt, ook door leiders van andere gemeenten. Zij komen kijken om te ontdekken hoe deze principes in hun eigen context toegepast kunnen worden. Op hun eigen manier



bouwen zij met het Kingdom Culture-prototype en zien ook zij vrucht ontstaan.

Oproep tot samenwerking

Jarno roept De Donk op om te blijven samenwerken met de kerken in de Alblasserwaard: "Blijf in gesprek met de voorgangers. Mét elkaar, niet tegenover elkaar. Het is Jezus die verbindt: Zijn volbrachte werk, het evangelie. Focus daarop — op de hoofdzaak en niet op randzaken. Dan bereik je als De Donk het meeste en bouw je elkaar op. Het mag schuren, dat is gezond. Schuren kan alleen als je elkaar raakt. Kom dicht genoeg bij elkaar, zoek elkaar op."

Verbinding met De Donk

Het eerste contact met De Donk ontstond door een ontmoeting met Leo van Wijngaarden tijdens een etentje. Voor Jarno is werken vanuit relatie essentieel. Alleen zo kun je als bediening effectief meebouwen aan het werk van een ander. Al snel daarna sprak Jarno tijdens revivaldiensten en in de Life School: "Het is prachtig om mensen na jaren weer te spreken en te zien dat deze aanpak van De Donk werkt, omdat de vruchten zichtbaar zijn in veranderde levens."

"Het licht is sterker dan de duisternis. Je bent een lichtdrager, koninklijk. Deze boodschap wordt voortdurend herhaald binnen de gemeente."

Koninkrijk

Bij Kingdom Culture Church wordt een onwankelbaar Koninkrijk verkondigd en een hoopvolle toekomst. Het licht is sterker dan de duisternis. Je bent een lichtdrager, koninklijk. Deze boodschap wordt voortdurend herhaald binnen de gemeente.

We gaan de wereld in om het licht van Gods Koninkrijk te brengen. Gebieden moeten worden ingenomen door lichtdragers. Daarom is training belangrijk, zodat mensen uitgezonden kunnen worden naar de plaatsen waar zij geroepen zijn. Waar je ook leeft, in welke functie of taak dan ook — je bent geroepen om daar het Koninkrijk te brengen.

We leven met een overwinnende mindset, waarvan Jarno gelooft dat de Bijbel ons die leert. Samen met God en door de kracht van de Heilige Geest mogen we van invloed zijn. En als het moeilijk wordt: blijf trouw aan je gemeente. Bezoek de diensten, want daar beweegt en spreekt God. Daar is aanbidding, daar kom je onder het Woord, ontvang je gebed en kracht. Blijf trainen, blijf ontvangen.

Tot slot

Jarno sluit af: "Bovenaan de website van Kingdom Culture Ministries staat Revival &

Reformation — opwekking en reformatie. Opwekking gaat over het werk van de Heilige Geest: het oprichten van de kerk, het promoten van de kracht en de gaven van de Geest, het bovennatuurlijke en impartatie. Maar zonder reformatie blijft opwekking tijdelijk — een geestelijke kick zonder blijvende verandering.

Reformatie gaat over onderwijs, prediking en het vernieuwen van denken, gebaseerd op het Woord, in een gezonde balans tussen Geest en Woord. Goed onderwijs is cruciaal. Op ons YouTube-kanaal staan vele preken en onderwijsvideo's over relevante onderwerpen. Niet alleen voor onze eigen gemeente, maar voor het hele land.

Ik hoor van voorgangers dat zij dit materiaal gebruiken voor hun eigen onderwijs en prediking. Zo bereiken we via de prediker de gemeente, en via de gemeente de wereld.

We zijn dankbaar voor onze partners die ons maandelijks ondersteunen en dit werk mogelijk maken. Naast de kerk reizen we internationaal, geven we leiderschapstrainingen, en organiseren we scholen en conferenties om mensen toe te rusten."

Revivaldiensten en Events wie doen daar het geluid?

GEERT VERSCHOOR

Inmiddels zijn we met een klein team enthousiastelingen die het licht en geluid verzorgen. Maar Ton van Wijngaarden die is er vanaf het begin bij betrokken geweest. "Hij heeft mij de fijne kneepjes bijgebracht en van hem heb ik veel geleerd", vertelt **Geert Verschoor**.

Als ik er met Geert over praat, wordt hij enthousiast over al de knoppen en kabels. Hij is eerst in de plaatselijke kerk begonnen met helpen om kabels op te rollen. Geert: "Dit is niet zomaar even oprollen. Er mogen geen knikken inzitten om breuk van de kabels tegen te gaan. Dit ook om te zorgen dat als je ze de volgende keer nodig hebt het geen bos met knopen is die je eerst uit elkaar moet halen. Zo spelenderwijs heb ik het geleerd. Inmiddels heb ik wel een opleiding gevolgd van All-round podium en evenement

technicus, bij het Grafisch Lyceum in Rotterdam."

"Op een avond ging ik met m'n vader mee naar een avond van de Donk, iedereen was druk met kabels aan het sjouwen en Leo vroeg aan mijn vader of hij toevallig niet iemand wist voor dit klusje. Van een goede vriend die daar op dat moment was, kreeg ik nog een duwtje in de goede richting en zo is het begonnen. Dus ik heb mezelf aangemeld bij Leo, en er volgde een leuk

kennismakingsgesprek. Al snel was het duidelijk dat het wel goed zat. Dat gesprek was één van de weinige keren dat ik echt naar Hardinxveld ben gefietst. Ik had nog geen rijbewijs, dus vaak moest ik pa of ma lief aankijken om mij even te brengen naar één van de diensten."

Corona

"Toen alles in kannen en kruiken was kon ik van start. Maar toen brak corona uit, dat was balen. De diensten van de Donk vielen weg. Ik ben toen mee gaan helpen met een livestream van de kerk, ook om bezig te blijven. En daardoor weer een ervaring rijker."

"Tot voor kort stuurde ik het hele techniekteam aan, maar inmiddels is Jonathan de Rover die dat van mij heeft overgenomen. Theo de Vos bedient vaak de beamer. Leander Hofman zit achter de camera, want we verzorgen tegenwoordig ook beeld en geluidsopnames. Het is ook niet dat je iedere keer hetzelfde doet. De ene keer sta je achter de knoppen en dan ben je ineens weer bezig met het afstellen van het licht."

Al met al kost het hosten van een dienst een uur of 8. Geert: "Het is eigenlijk een gewone werkdag. We zijn er als eerste en we gaan als laatste weg. Wat men vaak niet beseft is dat je als geluidsman ook verantwoordelijk bent voor de sfeer die je neerzet in een zaal als je er als eerste bent. Begin je met moppen om wat voor reden dan ook, dan breng je dat over op de

rest. Dus positief blijven ook al gaat het wel eens niet zo lekker. Aan het eind van de avond is het belangrijk dat je samen met elkaar alles opruimt, iedereen weet wel wat hij kan doen."

Uitdagingen

"We werken op de achtergrond, maar krijgen regelmatig wel wat terug van mensen uit de dienst. Dingen als 'goed gedaan' en 'het klonk goed' tot aan 'je komt jou ook overal tegen!' Want ik doe inmiddels op meerdere plekken het geluid. We hebben ook wel eens oordopjes uitgedeeld aan mensen die kwamen en last hadden van het geluid. Dit kwam omdat we toen net een nieuw akoestisch drumstel hadden, dat is dan best even zoeken naar de afstelling hiervan, dat zijn weer leuke uitdagingen."

Ook hebben we in de Parel worshipdiensten gehad met de band in de midden van de zaal. Dat zijn best leuke uitdagingen. Puzzelen waar zet je het geluid neer en hoe ga je het afstellen. Dan heb je ook nog spullen nodig om het licht in op te hangen. Met het Crown Youth Event de laatste keer hebben we alles voor elkaar gekregen met eigen techniek en twee externe mensen. We hadden een mooi geluidsplaatje, goeie sfeer, prima licht, maar een 'kleine' uitdaging van een wegglopend podium. Dit podium stond op het grote podium, maar was niet bedacht op al het gesprings van de jeugd dus trilde het uit elkaar. We konden er niets meer aan doen, goed in de gaten houden en iedere keer als we het

uit elkaar zagen gaan snel weer naar elkaar toe duwen. Soms gebeurt het ook wel als je daar zo bezig bent met techniek dat een nummer je ineens raakt. Dan geven we elkaar even de ruimte om het te verwerken en er even van te genieten. Ik sta achter de geluidstafel wel helemaal op m'n plek. Mensen welkom heten bij de deur moet je mij niet voor vragen, maar gelukkig zijn daar anderen voor die dat heerlijk vinden."

"Ik vind het heel leuk om met de techniek een onderdeel te zijn van samen God zichtbaar maken."

De toekomst

"Zolang ik het leuk blijf vinden om te doen ga ik door, ook als ik merk dat het niet zo loopt maar ik er toch positieve energie van krijg, vind ik het goed om te blijven doen. Tegenwoordig is het wel eens puzzelen hoe ik het georganiseerd krijg met mijn werk en de andere plekken waar ik ook het geluid verzorg. Maar we blijven er vol voor gaan. Ik vind het heel leuk om ook met de techniek een onderdeel te zijn van samen God zichtbaar maken. Meer in een dienende en ondersteunende rol, maar daar voel ik mij goed in. Iedereen draagt bij op zijn eigen manier."



Wanneer muziek en geloof elkaar vinden

WESLEY FANGER

Wat gebeurt er wanneer de energie van hardstyle en de kracht van geloof samenkomen? Voor Wesley Fanger uit Nieuwegein is dat geen theoretische vraag, maar dagelijkse realiteit.

Wie is Wesley Fanger? Allereerst man van Kirsten, vader van twee geweldige zoons. Zijn gezin is zijn basis, zijn geloof zijn fundament en muziek het middel waarmee alles samenkomt. In de hardstyle muziekwereld bekend als DJ Aftershock. Wat ooit begon als entertainment, groeide door een groot wonder uit tot een roeping. Vandaag bouwt hij samen met Robin Simon (Roberto Rosso) aan The Uprising; een muziekproject waarin beats en Bijbelse boodschap elkaar versterken.

Muziek was altijd al als een rode draad in zijn leven aanwezig. Als jong jongetje nam hij liedjes van de radio op en dwaalde hij door de lp-collectie van zijn vader. Op de middelbare school ontdekte hij FL Studio, een populair professioneel Digital Audio Workstation. Hiermee wordt muziek gecomponeerd, opgenomen, bewerkt, gemixt en gemasterd. Waar muziek maken begon als hobby, groeide het uit tot een ware obsessie; urenlang zat hij op zijn zolderkamer beats te maken. Vervolgens ging hij draaien, investeerde in appa-



"Wat begon uit nieuwsgierigheid werd een overtuiging. Wat begon als zoeken, werd zijn fundament."

atuur en trad op in lokale clubs.

In het hardstyle genre vond Wesley zijn geluid. De energie, de emotie, de melodieën, deze stijl raakte hem. Uiteindelijk tekende hij bij platenlabels en bracht hij muziek uit onder de naam Aftershock. Hij trad op bij grote festivals zoals Defqon.1 en Q-Base, en daarnaast volgden internationale boekingen. Meerdere keren werd hij uitgenodigd in Australië om zijn muziek te draaien.

Wesley is niet gelovig opgevoed; het geloof speelde helemaal geen rol in zijn leven. Maar zes jaar geleden kwam daar plotseling een ommekeer in. Door een moeilijke periode kwam zijn vrouw Kirsten in aanraking met gelovige mensen en de kerk. De muziek die zij daar hoorde, raakte haar diep. Ze volgde een Alpha-cursus en liet zich dopen. Bij hen thuis ontstond een huiskring. Terwijl Wesley twee kamers verder muziek zat te maken, luisterde hij mee naar gesprekken over geloof, hoop en waarheid. "Er zat iets in wat ik niet kon negeren," vertelt hij.

Toen kwam de corona-periode: het werk viel stil, Kirsten werd zwanger en hun eerste zoon werd geboren. Kirsten wilde hem laten dopen. Toen voelde Wesley diep vanbinnen: "Ik wil niet ►

langer alleen toeschouwer zijn. Als ik dit belangrijk vind voor mijn kind, moet ik zelf ook stappen zetten.” Samen met zijn zoon werd hij gedoopt. Hun dooplied werd Tienduizend Redenen uit de opwekkingsbundel. In die kerk schreef Wesley zich uiteindelijk in voor een Alpha-cursus. En wat was begonnen uit nieuwsgierigheid leidde naar zijn bekering en werd het bestaan van God een overtuiging. Wat begon als zoeken, werd uiteindelijk zijn fundament.

Wesley liet zich na de Alpha cursus ook dopen. De doop veranderde zijn perspectief helemaal. Hij bleef wel van harde muziek houden, maar verlangde naar meer betekenis, zingeving, meer inhoud en meer impact. Zo ontstond het idee om van Tienduizend Redenen een versie te maken in zijn geliefde muziekstijl. Via dat idee kwam hij in contact met Robin Simon, beter bekend als Roberto Rosso. Wat begon als een leuk contact met iemand met een gedeelde passie, groeide uit tot een gedeelde missie en hechte vriendschap. Uit die vriendschap werd 'The Uprising' geboren. “Mijn leven draait nu om God en ik ben een groot deel van mijn tijd aan het bouwen aan 'The Uprising'. Ja, ik ben vader, ja, ik zit veel in de studio. Maar alles wat ik muzikaal doe, staat steeds meer in dienst van deze beweging. Mijn gezin is mijn basis, mijn geloof is mijn fundament en muziek is het middel waarmee alles samenkomt,” zegt hij.

Samen schrijven, produceren, overleggen, plannen, bidden, dromen en bouwen ze. Ze denken na over muziek, samenwerkingen, community en impact. The Uprising is voor hen niet zomaar een muziekproject; het is een missie.

“Onze eerste release was Oceans. Onze tweede release, Come Home, ontstond in samenwerking met de Amerikaanse artiest Rave Jesus.

Elke track die we maken moet meer zijn dan een goede drop,” aldus Wesley. “We willen verhalen vertellen over thuiskomen, hoop, strijd en genade en altijd met een Bijbels fundament, maar verpakt in energieke vorm.”

Dit gaat niet om een hype. Dit gaat om dieper en verder. Daarom werkt The Uprising samen met Alpha Nederland. Als mensen geraakt worden

“Volg, luister en deel — maar vooral: bid. Vraag om wijsheid, bescherming en impact”

door een nummer en verder willen zoeken, willen we ze een concrete stap bieden die ze kunnen maken. Muziek is het zaadje; Alpha biedt de route.

Ben je bij een optreden en heb je vragen? Stap op hen af. Wesley en Robin willen geen afstand creëren tussen podium en publiek. Integendeel, ze willen het gesprek aangaan. Het is deel van de missie om community te vormen, niet alleen fans te

verzamelen.

Vooruitkijkend heeft The Uprising grote plannen. Naast muziekproductie worden er merchandiselijnen voorbereid en community-activiteiten opgezet. Via social media (@theuprisingpower op Instagram en TikTok) bereiken ze nieuwe luisteraars. Ze zullen samen optreden op het Crown Event 2026 en mogen laten zien dat live-energie en inhoudelijke verdieping samen kunnen gaan. Nieuwe eigen tracks, bekende nummers in een nieuw jasje op events die tegelijk een feest én betekenisvol zijn.

Zijn oproep is concreet: “Volg, luister en deel, maar vooral: bid. Vraag om wijsheid, bescherming en impact. Wij willen dat deze muziek harten raakt en mensen dichterbij God brengt. En voor wie meer wil: sluit je aan bij de community.”

Voor Wesley is The Uprising nog maar net begonnen; een beweging waarin beats en geloof elkaar versterken en waarin elke drop ook een uitnodiging tot nadenken is.

Als we hem aan het einde vragen wat hij de lezer wil meegeven, hoeft hij niet lang na te denken: “Dit gaat niet om een hype te creëren. Dit is geloof in actie. Muziek inzetten als zaad voor verbinding en verandering.



“Dit gaat niet om een hype te creëren. Dit is geloof in actie — muziek als zaad voor verbinding en verandering.”



God, waar blijft mijn genezing? Leo van Wijngaarden over zijn boek

Dit boek is niet ontstaan vanuit een theoretische belangstelling, maar vanuit wat wij in de praktijk van onze bediening hebben meegemaakt binnen De Donk Ministries. In ontmoetingen met mensen, tijdens gebedsmomenten, in conferenties, onderwijs en persoonlijke gesprekken kwamen we telkens opnieuw dezelfde pijnlijke vraag tegen: **Als God kan genezen, waarom gebeurt het dan niet altijd?**

Die vraag werd zelden hardop gesteld. Vaak bleef zij onder de oppervlakte, verstopt achter geloofstaal, hoopvolle belijdenissen of een dapper volhouden.

Maar onder die laag leefde bij velen verwarring, teleurstelling en soms ook schuld. Want wanneer genezing uitblijft, verschuift de vraag ongemerkt van waar is God? naar wat ontbreekt er aan mij?

Juist dat stille, innerlijke proces raakte mij diep. Niet omdat ik het antwoord paraat had, maar omdat ik zag wat het met mensen deed.

Ervaringen in de bediening
Binnen De Donk Ministries hebben wij veel mogen zien van Gods kracht. We geloven in gebed, in de werking van de Heilige Geest en in genezing als

gave van God. Tegelijk zagen we ook iets anders: oprechte gelovigen die niet genazen. Mensen die alles deden wat hun werd aangereikt. Die baden, vastten, geloofden, zich lieten zalven en toch bleef de doorbraak uit.

Wat mij raakte, was niet alleen het lijden zelf, maar de eenzaamheid die soms volgde. Alsof het uitblijven van genezing iets zei over hun geloof, hun overgave of hun geestelijk niveau. Alsof succesverhalen meer ruimte kregen dan stille volharding. Dat spanningsveld vroeg om eerlijkheid. Niet om minder geloof, maar om meer waarheid.

Ik kwam in contact met meerdere mensen die beweerden: Als je niet geneest dan sta je onvoldoende sterk in je geloof in wat Jezus Christus voor jouw gedaan heeft. Ik vind

dat echt vreselijk en het maakt me oprecht verdrietig. Wat een schade richt je daarmee aan!

Waarom dit boek geschreven moest worden

God, waar blijft mijn genezing? is geschreven omdat ik merkte dat we in christelijke kringen soms antwoorden geven die te snel zijn, te glad, te sluitend. Antwoorden die misschien goed bedoeld zijn, maar die geen recht doen aan de complexiteit van het leven met God in een gebroken wereld.

Dit boek wil geen aanval zijn op de bediening van genezing, en zeker geen relativisering van Gods kracht. Integendeel. Het wil de gave van genezing weer op haar ►



Trek een streep door

ARMOEDE

goed christelijk onderwijs en liefdevolle zorg breekt de **negatieve spiraal** van armoede voor **honderden kinderen** in Zuid-Afrika

Ondersteun onze missie op
www.victory4all.nl

juiste plaats zetten, niet als een afdwingbaar recht, maar als een gave. Niet als maatstaf voor geloof, maar als teken van het Koninkrijk.

Een hardnekkige misvatting

Een belangrijke aanleiding voor dit boek is de populaire gedachte dat Jezus Christus aan het kruis onze ziekten op exact dezelfde manier heeft gedragen als onze zonden. Die gedachte klinkt hoopvol, maar vraagt om Bijbelse correctie.

De Schrift is ondubbelzinnig over de vergeving van zonden: het kruis is volledig, eenmalig en afdoende. Wie in Christus is, staat rechtvaardig voor God. Dat is geen proces, geen gedeeltelijke werkelijkheid, geen belofte voor later; het is volbracht.

Genezing wordt echter anders gepresenteerd. In de Bijbel is genezing een teken, een doorbraak, een vooruitwijzing. Geen universele garantie, maar een manifestatie van Gods Koninkrijk dat al gekomen is, maar nog niet in zijn volheid. Wanneer we deze twee gelijkstellen, ontstaat er geestelijke schade. Dan wordt het kruis een drukmiddel, en wordt het lijden van mensen onbedoeld verzwamd.

Voor wie is dit boek bedoeld?

Dit boek is geschreven voor gelovigen die vasthouden aan God, maar leven met vragen. Voor mensen die niet zijn afgehaakt, maar wel worstelen. Voor wie genezing heeft gezocht en

hoopvol is gebleven, maar zich soms afvraagt waarom de toekomst anders is dan verwacht.

Daarnaast is het geschreven voor voorgangers, leiders en bedieningen die verlangen naar een gezonde geloofscultuur. Een cultuur waarin ruimte is voor wonderen, maar ook voor wachten. Waar geloof niet wordt gemeten aan resultaten, maar aan verbondenheid met Christus.

Het schrijven van dit boek was geen afstandelijke exercitie. Het dwong mij om mijn eigen aannames onder ogen te zien. Om eerlijk te kijken naar hoe makkelijk we soms spreken over overwinning, terwijl anderen nog midden in het gevecht staan.

"Het schrijven was geen afstandelijke exercitie. Het dwong mij om mijn eigen aannames onder ogen te zien."

Ik heb geleerd om het mysterie niet te willen oplossen. Om lijden niet te verklaren voordat het is erkend. En om God niet te verdedigen, maar te vertrouwen. Wat dit proces mij vooral leerde, is dat geloof niet kleiner wordt wanneer antwoorden uitblijven. Soms wordt het juist dieper. Minder luid, maar vaster. Minder zeker van uitkomsten, maar zekerder van God.

De kerk van de toekomst

Ik geloof dat de kerk van de toekomst genezing niet als garantie zal zien, maar als een gave. Zij zal zieken niet veroordelen, maar omarmen. Zij zal wonderen niet uitvergroten, maar Christus verheerlijken.

Daarmee wordt genezing weer wat het altijd bedoeld was: een teken van Gods Koninkrijk dat doorbreekt, een venster naar de Geneesheer, een voorproef van de volkomen vernieuwing die komt.

De kernvraag

Uiteindelijk draait dit boek om één vraag: *Gaat het ons om de genezing of om de Geneesheer?* Wanneer genezing het doel wordt, raken we teleurgesteld als zij uitblijft. Wanneer Christus het doel blijft, ontdekken we dat Hij ook in het wachten nabij is.

God, waar blijft mijn genezing? wil helpen om God niet los te laten wanneer het leven schuurt. Niet door pijn te ontkennen, maar door haar in het licht van Christus te plaatsen. Want Hij is niet alleen Degene die geneest. Hij is Degene die blijft.

Het boek is verkrijgbaar bij de betere Evangelische Boekhandels, Bol.com en via de website van De Donk Ministries.

Zoek jouw kracht in de Heer

EFEZE 6:10

God heeft ons de wapenrusting gegeven waar we in alle omstandigheden genoeg aan hebben. Je hebt de wapenrusting nodig voor elke dag. Want nog steeds gaat de duivel rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij deze dag te grazen gaat nemen. We hebben God nodig om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Paulus is heel duidelijk. "We hebben strijd te leveren tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen." Kan het nog duidelijker? Er is een geestelijke strijd die voor ons niet zichtbaar is maar wel aanwezig. Strijd in een andere dimensie dan wij kunnen waarnemen.

Wat zijn die hemelsferen of anders gezegd de hemelse gewesten?

In de derde hemel troont God met Jezus aan zijn rechterhand boven alle machten

en krachten en heersers. (2 Kor. 12).

Dan zou je kunnen zeggen dat in de tweede hemel de strijd wordt gevoerd tussen de duivel en zijn demonen tegen de heilige engelen van God. Een lagere hemel, een lager gewest, een andere dimensie dan waar God woont.

De eerste hemel is de plek waar wij wonen op aarde: de lucht en wolken. De plaats waar Christus alles overwonnen heeft, maar ook de plaats waar de duivel nog steeds rondgaat, als wereldse heerser. Maar voor de gelovigen in Jezus Christus is geen veroordeling meer want Jezus is overwinnaar, over elke macht en kracht en troon. De overwinning is al een feit.

Tegen de macht van de duivel trekken wij de wapenrusting van de verlossing aan, de wapenrusting waarmee we alle brandende pijlen van de duivel kunnen doven. Het is

Gods verlangen dat we leven vanuit de bevrijdende kracht in ons, die is in Jezus Christus. Herinner telkens weer dat Jezus je heeft bevrijdt en verlost. Denk eraan en vergeet nooit dat Jezus je gered heeft door je geloof. Ga telkens weer terug naar de basis. Je mag het zeggen: Ik ben gered door mijn geloof in Jezus. Ik ben een kind van God. Ik ben geliefd door God. Ik ben behouden voor de eeuwigheid. Daaruit wil ik leven.

Zoek jouw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

Luister wat Paulus je te zeggen heeft:

"Hoe overweldigend groot is de krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven.

Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand." Efeze 1: 19

Dezelfde kracht als in Christus is in ons die geloven. Door de Heilige Geest die in ons woont.

"In Jezus heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in overeenstemming met zijn voornemen, dat wij, die reeds onze hoop op Christus gevestigd

hebben, zouden bestaan tot eer van Gods grootheid." Efeze 1: 11

Gods voornemen voor ons is dat we bestemd zijn om tot eer van zijn grootheid te leven.

Door jouw geloof heb je de Heilige Geest ontvangen en dat is je onderpand voor de eeuwigheid, door het geloof heb je het stempel van de Heilige Geest ontvangen, een lakzegel met Gods merkteken erop. Zijn zegelring staat op jou afgedrukt. Verzegeld als teken van een vast en zeker verbond met God. Gods liefde voor jou is zo oneindig groot, zo onvoorwaardelijk groot dat Hij zelfs zijn eigen geliefde Zoon ervoor over had om jou te redden.

Hoe kun je stand houden tegen de verleidingen van de duivel? Door de wapenrusting van God. Dagelijks. We hebben alles van God gekregen om voorbereid te zijn. Laat het niet in de kast hangen, maar zoek jouw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.

Vrede zij met jou, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus.



De scholen van de Donk

ONDERWIJS

Wij zijn Wim van Renswoude 64 jaar en Olga Kapteijn 60 jaar en hebben een samengesteld gezin. Wij zijn beiden gelovig, maar waren tot voor kort meer van het stoeltje in de gemeente warm houden, op naar de koffie en tot volgende week. Maar daar is wel iets in veranderd! Ons werd gevraagd om een stukje te schrijven over de scholen binnen de Donk; wat vonden we ervan en welke verwachtingen hadden we toen we er aan begonnen?

Het begon allemaal in 2022 toen ik, Olga, de zoon van Wim bij de bakker tegenkwam en niet zo lief tegen hem zei dat ik hem even wilde spreken. Ik vertelde hem dat ik ook wilde wat hij "had", ik was een soort jaloers. "Geen probleem, dan gaan we er maar gelijk voor bidden" was zijn reactie. Voordat ik goed en wel besepte wat hij net had gezegd, stond ik met geopende handen, midden op een winkelplein, samen te bidden. Dat was wel even een stapje verder dan ik gewend was. Na het amen zei hij: "Zo, dan zie ik je over 2 weken bij Awakening in Ahoy."

Die opmerking heeft me nogal bezig gehouden. Ik hoorde een innerlijke stem die zei: "Nader tot Mij en ik zal tot u naderen." En dagen achter elkaar heb opwekking 865 gezongen: "Alles kan wachten Heer, Ik zoek Uw aangezicht. Alles Kan wachten

Heer, ontmoet mij hier." Uiteindelijk na veel wikken en wegen toch naar Rotterdam. De eerste avond was overweldigend. Wat er gebeurde was ver buiten onze comfortzone, voelde ongemakkelijk, maar er was iets in ons geraakt. De tweede avond wilde Wim wel weer, maar ik had niet zo'n zin. De derde dag zijn we toch weer naar Rotterdam gegaan en dat heeft een verandering, een verlangen naar meer, in ons teweeg gebracht. De zin: "Nader tot mij en ik zal tot U naderen", hield ons nog steeds bezig en kwamen we bij De Donk Ministries waar Wims zoon al onderdeel van was. We meldden ons aan voor de Lifeschool, dat leek ons wel "leuk." De praktijk was iets meer dan "leuk".

De eerste de beste lesdag sloeg in als een bom. Want een samengesteld gezin klinkt

misschien leuk maar ik moest nog heel wat pijn verwerken. Gegrepen door het verhaal over een adelaar die rond zijn 40^e moet kiezen tussen leven of dood. Het proces van vernieuwing ingaan of niet. Als hij voor vernieuwing kiest breekt hij zijn snavel af, trekt zijn oude nagels uit en plukt zijn oude verenkleed bijna kaal. Als dat gedaan is kan er vernieuwing optreden. Na dat proces van 150 dagen kan hij nog 30 jaar langer leven. Dat verhaal sloeg op mij! Ik moest ook een proces in om door de pijn heen mijn oude rommel op te ruimen, om echt opnieuw te kunnen beginnen.

"De eerste de beste lesdag sloeg in als een bom."

God gaat met ieder van ons een weg die bij ons persoonlijk past. Ik heb er voor gekozen om dit proces in te gaan en beetje bij beetje is me dit samen met God gelukt. Ik heb hier heel duidelijk Zijn hand in gezien. Daar kan ik vele verhalen over vertellen. De Lifeschool heeft ons inzicht, verduidelijking maar zeker verdieping in ons ►

ONDERWIJS

geloof gegeven. Onderwijs en vervolgens samen oefenen. Onderwijs over bidden voor zieken, gaan we gelijk in praktijk brengen wat we geleerd hebben. Dus bidden voor elkaar. De Life-school helpt je over een drempel omdat er een beschermde en veilige sfeer is. We waren helemaal enthousiast aan het einde van het jaar en wilden meer, dus schreven we ons in voor de vervolgschool, de Kingdomschool. En ook in dit jaar gebeurde er iets heel bijzonders. Tijdens een van de avonden is er een dieptegebed voor mij gebeden. Heftig! Jazeker, maar alle banden die je belemmeren of blokkeren vanuit het verleden zijn toen doorgesneden, verbroken. Het gevolg was dat Wim een beetje een andere vrouw heeft gekregen. Ik ben niet meer dat opgewonden standje, maar veel rustiger en ontspannen. Ik ervaar dat als een zegen.

Op de Kingdomschool krijg je onder andere inzicht in de geestelijke wereld. Dat daar ook een rangorde is. Maar je leert ook dat je jezelf moet trainen om Gods stem te verstaan. Gewoon heel praktisch door soms gewoon eens even stil te zijn en te luisteren! Niet alles lukt natuurlijk in één keer, maar je mag fouten maken. Die openheid en veiligheid is zo belangrijk en altijd aanwezig. Verschillende docenten verzorgen een les vanuit hun eigen specialisatie. Iedere docent doet het ook op hun manier. De ene houdt zich keurig aan het lesprogramma en de ander deelt hun ervaringen in het wandel en leven met God en vinden het mooi om

dat met jou te delen. Nooit een saaie avond. Gericht om ook jou aan te moedigen om in vuur en vlam te raken voor onze Heer. Na elke avond gingen wij echt opgebouwd naar huis. Je leert veel! Niet alleen van Jezus of de bijbel maar ook van jezelf. Ben je betrouwbaar? Ben je iemand die het goede doet ook als niemand kijkt? Wat mag het je kosten? Allemaal vragen die in dit schooljaar voorbij komen. Jezus moet zichtbaarder worden en mijn leven en mijn eigen ik minder zichtbaar.

Na dit jaar startte de Missionschool, een nieuwe loot aan de boom van scholen van de Donk Ministries. Ook deze school wilden we gaan volgen en in september '25 zijn we begonnen. Hier leren we weer nieuwe dingen, die je leven stapje voor stapje verrijken. We hebben al weer een aantal lesavonden gehad, met o.a. Matt en Femke Helland, Jarno van Dijk en Esther Vorsterman. Hieronder een paar punten die dan voorbijkomen:

- "God wil geen waakvlammetje...olie op het vuur...een steekvlam...licht verdrijft de duisternis. God is licht in Hem is geen spoor van duisternis."
- "Ga dingen DOEN, zonder het van de daken te roepen." "Het is niet omdat dingen moeilijk zijn, dat we niet durven. Het is omdat we niet durven, dat ze moeilijk zijn."

Dit zijn zomaar een paar uitspraken die voorbij komen en je aan het denken zetten. Ze bemoedigen en dagen uit, leren en doen. Ja, ons leven is er wel

een stukje uitdagender en meer ontspannen door geworden en daar zijn we heel dankbaar voor. Wim is in de afgelopen periode ook veranderd, hij is vrijer geworden. Ik begon dit stuk over het bidden op het marktplein. Ik vond dat best uitdagend en spannend. Maar nu: moet er ergens voor gebeden worden, dan doen we dat. Zichtbaar voor anderen of niet, als het nodig is dan gaan we er voor en Wim helemaal. Niet omdat het moet, maar om mensen bij God te brengen.

We hopen dat als je dit gelezen hebt, je enthousiast bent geworden om ook meer van de Heer te gaan ontdekken. En als je het nog niet zeker weet, of deze scholen iets voor je is bezoek dan eens www.dedonk.com. Daar kun je van alles vinden, ook wanneer er open avonden zijn. Kom kijken en schrijf je in. Wij hebben ervaren dat het levens veranderend is.

Komend seizoen gaat de Donk Ministries starten met de Donk Academy. Een samenvoeging van alle drie de scholen die er zijn tot één Academy. Modulair onderwijs waarbij je per module kan inschrijven. Kijk op de website voor meer informatie. Het is echt levensveranderend, niet omdat jij niet goed zou zijn, maar omdat je leert ontdekken waar jij in het Koninkrijk tot ontwikkeling kan en mag komen. En dat is echt een hele mooie reis om te gaan.

COLUMN LEO VAN WIJNGAARDEN

Genade die vormt. 'Waarom sola gratia nooit passief is'.

Er is een moment in het geestelijk leven waarop de woorden "uit genade alleen" niet langer een theologische overtuiging zijn, maar een diepe opluchting. Je ontdekt dat redding niet rust op jouw toewijding, jouw gebeden, jouw discipline of jouw geestelijke prestaties. Het rust op Christus. Op wat Hij volbracht heeft. Punt.

Dat besef bevrijdt.

Maar wat ik de afgelopen jaren steeds sterker ben gaan zien, is dat diezelfde genade die ons bevrijdt, ons ook begint te vormen. En daar wringt het soms.

Want ergens is het idee ontstaan dat genade vooral betekent dat God niets meer van ons vraagt. Alsof elke oproep tot heiliging of goede werken al snel verdacht is. Alsof spreken over karakter, bekering of geestelijke groei automatisch zou botsen met sola gratia. Maar dat is een valse tegenstelling.

Wanneer Paulus in Efeze 2 schrijft dat wij uit genade zalig zijn geworden, voegt hij er direct aan toe

dat wij Gods maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die Hij van tevoren bereid heeft. Met andere woorden: *genade redt ons niet alleen van iets, maar zet ons ook aan tot iets*. Zij zet ons niet stil, maar plaatst ons in beweging.

Ook Titus spreekt daar helder over: "De genade van God is verschenen... en onderwijst ons." Dat woord "onderwijst" is veelzeggend. Genade is geen vrijbrief om geestelijk onvolwassen te blijven. Zij voedt ons op. Zij leert ons nee zeggen tegen goddeloosheid en ja tegen een leven dat Christus weerspiegelt.

"Ware genade maakt niet passief, maar afhankelijk. En afhankelijkheid is de vruchtbare bodem waarin karakter groeit."

In onze tijd zie je twee uitersten. Aan de ene kant mensen die vaak met de ►





COLUMN LEO VAN WIJNGAARDEN

beste bedoelingen geestelijke groei proberen te organiseren vanuit menselijke inzet. Meer structuur, meer regels, meer druk. Aan de andere kant een comfortabele genadeboodschap waarin vorming bijna optioneel lijkt, en waarin het spreken over zonde of heiliging al snel als wettisch wordt ervaren.

Maar het evangelie kiest geen van beide kanten. Het evangelie zegt: je kunt jezelf niet redden en precies daarom mag je je laten vormen. Dat vormen is geen project van zelfverbetering. Het is het werk van de Geest, die Christus in ons gestalte geeft. Soms zacht, soms confronterend, maar altijd liefdevol. Hij legt motieven bloot, corrigeert trots, geneest wonden en leert ons wandelen in gehoorzaamheid. Niet om aanvaard te worden, maar omdat we aanvaard zijn.

Bij De Donk Ministries gebruiken wij de slogan: "Voor de kerk van nu!". Daarmee bedoelen we niet

dat we een alternatief willen zijn voor de kerk, maar een plek waar gelovigen geholpen worden om deze vertaalslag van genade naar leven daadwerkelijk te maken.

"Sola gratia betekent dat God het begin is. Maar ook dat Hij trouw is om af te maken wat Hij begonnen is."

In onze scholen, in de avonden van onderwijs, revival diensten, gebed, in gesprekken en mentoring, zien we steeds weer dezelfde honger: mensen verlangen naar echtheid. Ze willen niet terug naar wettische systemen, maar ook niet blijven steken in oppervlakkigheid en mooie kerkelijke diensten. Ze verlangen naar een leven waarin de kracht van God en het karakter van Christus samen optrekken.

Daarom spreken wij over Koninkrijk én karakter. Over gaven van de Geest én accountability. Over bevrijding én verantwoordelijkheid. Niet omdat wij geloven in menselijke maakbaarheid, maar juist omdat wij geloven in transformerende genade.

Sola gratia betekent dat God het begin is. Maar het betekent ook dat Hij trouw is om af te maken wat Hij begonnen is. En dat proces vraagt overgave. Het vraagt bereidheid om niet alleen vergeven te worden, maar ook veranderd te worden.

Misschien is dat wel de kern voor de kerk van nu: dat wij genade niet reduceren tot een geruststelling voor ons geweten, maar haar ontvangen als de kracht die ons hele leven vernieuwt. Want waar genade werkelijk landt, ontstaat geen passiviteit. Daar groeit een volk dat lijkt op Christus.

EEN VEILIGE HAVEN

Loungebar The Change

The Change is een initiatief van Matthias de Groot. Het is een plek waar jongeren naartoe komen voor een goed gesprek en gezelligheid. Er zijn genoeg uitgaansplekken in de buurt, maar dan kom je in het reguliere uitgaansleven terecht. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Een relaxte plek is dan soms ver te zoeken. Wij willen met het loungecafé een veilige haven creëren voor mensen. Voor iedereen, of iemand nu christelijk is of niet.

"We hebben er wel voor gekozen om een christelijke slogan te hanteren, namelijk Joy-Beer-God. Sommige mensen schrikken daar een beetje van, maar dat is niet nodig. Het gaat om oog en liefde voor elkaar hebben, dat is voor ons het belangrijkste. We kijken over de kerkmuren heen of we het met elkaar kunnen vinden en een goede tijd met elkaar kunnen hebben.

Bezoekers kunnen poolen, naar muziek luisteren en wat drinken of hapjes bestellen aan de bar. Een mogelijk verschil met een reguliere bar is dat er vrijwilligers staan die een passie hebben voor jongeren en God. Hierdoor hebben ze oog voor wie een bemoediging nodig heeft, een goed gesprek wil voeren of een luisterend oor kan gebruiken.

Lees verder op de volgende pagina!



Op de vraag: "Hoe komt het dat je hiermee bent begonnen?" was het antwoord eigenlijk: "Dat het kwam door de corona-tijd." Als je passie jeugd is en we mochten niets meer doen, elkaar ontmoeten was er niet bij. Toen was van mij de vraag: "Heer wat gaan we doen?"

Ik was op dat moment aan het autorijden, en de Heer sprak... "jongerencafé". Waarop ik reageerde en zei: "Oké maar dan zonder de grenzen van een kerk. Als dat kan dan doe ik het." Nou en zo is het gekomen. We hebben het bij de Donk ondergebracht, Leo van Wijngaarden vond het ook een goed plan. We moesten alleen wachten tot coronalockdown voorbij was. Het verlangen was: "Geef de jongeren een veilige plek, waar ze gezien en gehoord worden, waar ze volledig zichzelf kunnen zijn!"

We doen op het eerste oog niet veel met het evangelie, dit klinkt misschien een beetje raar, maar we gaan zonder christelijk sausje de jongeren tegemoet. Maar schijn bedriegt, want als je de passie en liefde voor de jongeren hebt dan komt dat vanzelf. Ze hebben gewoon mensen nodig die naar ze luisteren. Wetende dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn. We gaan dus altijd voor een gezellige avond waar geen vraag te gek is. We willen met ze optrekken. "Hoe is het met je?" Maar ook, "Hoe is het met je probleem (verslaving) etc".

The Change – de naam verwijst naar het verlangen dat deze plek voor verandering gaat zorgen in mensenlevens. Dus als we met jongeren in gesprek komen en ze hebben vragen dan zullen we zeker iets laten zien van wie Jezus is en over Hem delen, vanuit verbinding en vanuit liefde. Dat Hij een God van liefde, genezing, heling etc. is en dat je bij Hem mag komen zoals je bent. Het mooie van het loungecafé is dat jongeren, met nieuwe jonge mensen in contact kunnen komen. Zeker in deze tijd is dat belangrijk, en dan is het fijn dat ze bij ons nieuwe contacten kunnen opdoen als ze dat willen."

Bij The Change kun je volop genieten van verschillende soorten muziek, heerlijke hapjes en drankjes. Bovendien organiseren we leuke

"De naam verwijst naar het verlangen dat deze plek voor verandering gaat zorgen in mensenlevens."

activiteiten. In ons café vind je een pooltafel, tafelfoetbaltafel en kun je ook een gezellig potje darten. The Change is voor iedereen, de christelijke waarden van ons café zorgen voor een warme en gastvrije sfeer, waar je vrijuit kunt praten over geloof en het leven. Ons café staat open voor iedereen, ongeacht je achtergrond of overtuiging. Je kunt hier echt jezelf zijn. Wat houd je nog tegen? Kom langs en ervaar het zelf. We kunnen niet wachten om je te ontmoeten.

Meer informatie:

We zijn er 1x in de 3 weken. Hou daarom instagram in de gaten of bekijk onze website www.thechange.nu/loungebar

Adres: Stationsstraat 20a, Hardinxveld Giesendam (Achterkant Stationskerk)

Entree: gratis (drinken met pin en contant)

Minimumleeftijd: 16 jaar (alcohol 18+)

Openingstijden: 21.00 tot 01.00 uur



Getuigenis

GOD BRAK DOOR TIJDENS REVIVAL AVOND

Tijdens onze Revival Avonden zien we telkens weer hoe God harten aanraakt, lasten afneemt en mensen vernieuwt door Zijn Geest. Hieronder lees je een getuigenis van iemand die een van onze avonden bezocht.

Ik kwam naar een Revival Avond met een hart dat zwaar was. Van buiten ging alles door, maar van binnen droeg ik druk en vermoedheid door heel heftige gebeurtenissen in mijn leven. Ik vroeg wat vrienden mee maar niemand kon. Toch besloot ik: deze avond ga ik niets vragen.

Ik kom alleen om God te aanbidden.

Vanaf het eerste moment was Gods aanwezigheid merkbaar. Er was vrijheid. Ruimte voor de Heilige Geest. Tijdens de aanbidding begon mijn hart open te gaan. Mijn handen gingen omhoog, eerst aarzelend, daarna in volledige overgave. Aan het einde van de avond werd gezegd dat mensen niet naar voren hoefden te komen voor gebed. Het team zou zelf de zaal ingaan, geleid door de Heilige Geest.

Zonder dat ik iets had gedeeld, kwam iemand van het bedieningsteam rechtstreeks naar mij toe. Hij pakte mijn handen en zei: "Er ligt een zware last op je hart. Maar je zult zeggen: 'O... is dát het.' God gaat het openbaren." Op dat moment werd ik diep geraakt door de Heilige Geest. Tranen stroomden over mijn wangen. Ik voelde warmte, vrede en een overweldigende liefde. Het was alsof God Zelf de zwaarte van mij afnam.

De volgende dag liet God mij zien wat bedoeld werd: ik moest leren ontvangen. Niet langer alles zelf dragen, maar ontvangen wat Hij al had gegeven. Toen ik dat deed, viel er letterlijk een last van mijn hart. De vrede van God vulde mij. Mijn omstandigheden veranderden niet direct allemaal maar mijn hart wel.

Tijdens deze Revival Avond sprak God persoonlijk in mijn situatie. Zonder voorkennis. Zonder regie. Alleen door gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Kom en ervaar het zelf. Wij geloven dat God vandaag nog steeds spreekt, geneest, bevrijdt en herstelt.

De Revival Avonden van De Donk Ministries zijn avonden van aanbidding, verwachting en ruimte voor de Heilige Geest. Je bent van harte welkom om het zelf te komen ervaren. God leeft! En Hij ontmoet nog steeds mensen.



De auteur is bij de redactie bekend



Crown Event Youth Edition [Wat daar gebeurde, vergeet je niet!]

VERSLAG

Een prachtige zaal. Lichtshow, en power installatie. Geweldige artiesten. Zeshonderd jongeren. En bovenal één Naam die centraal stond.

Het Crown Event Youth Edition was geen gewone avond. Het was geen standaard jeugdfeest. Wat daar gebeurde, voelde als iets unieks. Een event waar energie, vreugde en honger naar God samenkwamen.

Vanaf het eerste moment zat de sfeer er vol op. De muziek knalde. Jongeren sprongen, dansten, vierden feest. Er werd gelachen, geroepen, meegezongen en God aanbeden. Een feest voor de nieuwe generatie in hun eigen taal!

Maar het bleef niet bij feest. Tussen de beats en de energie door werd er gesproken over Jezus. Niet als religieus onderwerp. Niet als verre geschiedenis. Maar als levende Heer. Als iemand die je vandaag kunt kennen. Echt kunt kennen.

De oproep klonk: wie verlangt ernaar om méér van Jezus te kennen? Wie wil dieper gaan dan oppervlakkig geloof? Wie zegt: ik wil Hem echt volgen? Door de hele zaal gingen de handen omhoog. Niet een paar. Niet aarzelend. Maar massaal.

Jongeren die opstonden in hun hart. Die zeiden: ik wil meer. Meer van Zijn aanwezigheid. Meer van Zijn waarheid. Meer van Zijn leven in mij.

"Dit event liet zien dat deze generatie niet cynisch is. Niet afgestompt. Maar zoekend. Open. Bereid om zich uit te strekken naar Jezus."

Crown Youth Edition liet zien dat deze generatie niet cynisch is. Niet afgestompt. Maar zoekend. Open. Bereid om zich uit te strekken naar Jezus. Er staat een nieuwe generatie op die het anders doet. Maar wat een geweldige generatie, vol van hoop en vol van Jezus!

START
SEPTEMBER



De Donk
Academy

VOOR DE KERK VAN NU!

VOOR EEN NIEUWE KRACHTIGE GENERATIE VOL VAN HOOP, GELOOF EN GERECHTIGHEID!

Méér vrijheid. Méér richting. Méér kracht.
Niet ergens ver weg, maar **beschikbaar** voor jouw
dagelijks leven.

WWW.DEDONK.COM

TOEGANG GRATIS OP BASIS VAN COLLECTE
INSCHRIJVING PER LOSSE MODULE