

KRACHTIG

MAGAZINE | DE DONK MINISTRIES | ALBLASSERWAARD

5 JAAR! VERNIEUWINGSBEWEGING

*We blikken terug op 5 jaar missiewerk
en dromen over de toekomst*

Doop in de Heilige Geest

Interview met Anthon van der Laak over:

Koninkrijkscultuur

*En een bijzonder verhaal over de
Alblasserwaardse beroeringen*



HEMELSE FEESTJES

**CROWN
EVENTS**

VAN DROOM NAAR
ORGANISATIE



5 JAAR!

MISSIE | ROEPING | OPDRACHT | VERNIEUWING

Stichting De Donk Ministries bestaat in 2021 alweer 5 jaar. Wanneer we terugkijken, zien we hard werk en strijd, maar vooral: overwinning!

Wanneer de Heer je hart in beweging zet, kan je niet anders dan gewoon gaan. En dat is wat we gedaan hebben. Terugkijkend op deze jaren is mijn hart gevuld met ontzag en dankbaarheid. Onze passie is om zichtbaar te maken wat voor zovelen verborgen is: Het Koninkrijk van God in al haar pracht en glorie! De wonderen en tekenen waren ontzagwekkend en hebben ons soms letterlijk op onze grondvesten doen schudden. We geloven nog steeds net zo vurig als aan het begin van onze bediening dat God de Ablasserwaard zal vernieuwen en dat er vele mensen God en Zijn Koninkrijk op een nieuwe manier zullen leren kennen. We geloven dat de religieuze kettingen één voor één gebroken zullen worden.

In dit magazine wat voor u ligt, blikken we niet alleen terug, maar willen we ook vooruit kijken en u meenemen in de dromen die we hebben.

Leo van Wijngaarden



4

HOE HET ALLEMAAL BEGON

We krijgen vaak de vraag waar de stichting haar naam aan ontleent en hoe dit werk nu eigenlijk is ontstaan. Op pagina 4 lees je er alles over.

KRACHTIG!

EDITIE 1 - 2021



6

EEN HEMELSE CULTUUR

De cultuur van de Hemel. Hebben we die ook op de aarde? Hoe bouw je dat dan? Anthon van der Laak neemt je mee in de Koninkrijkscultuur.

8

INTERVIEW ARJAN HULSBERGEN

Arjan zag iets bijzonders gebeuren en wist: God gaat iets op gang brengen in de Alblasserwaard.

10

ALBLASSERWAARDSE BEROERINGEN

We nemen je mee naar 1750, de periode waarin de Alblasserwaardse Beroeringen plaatsvonden.

12

INTERVIEW PETER BORSJE

Een noeste rocker, frontman van Maffia Church met een grote passie voor God. Hoe kijkt hij aan tegen geloven en muziek.

20

DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST

Aan de hand van het getuigenis van Jan Ebel Westing nemen we je mee in wat heet: De Doop in de Heilige Geest.



De Donk
Ministries

KRACHTIG!

Is een uitgave van Stichting De Donk Ministries

Spindermolen 44e
3371 RN Hardinxveld Giessendam

www.dedonk.com
stichtingdedonk@gmail.com

Redactie:

Leo van Wijngaarden
José Kraaijeveld

Fotografie:

Geert van Wijngaarden

Drukwerk:

Van der Perk Groep



Een visioen over de Alblasserwaard...

We schrijven het jaar 2013 wanneer Leo van Wijngaarden na een bewogen jaar een wandeling maakt door de polders van de Alblasserwaard.

Leo vertelt:

"Op een middag maakte ik een wandeling door het kleine buurtschap De Donk. De Donk is een terp precies in het centrum van de Alblasserwaard. De terp deed in vroeger tijden dienst als vluchtheuvel voor volk en vee wanneer de Alblasserwaard weer eens overstroomde. Op deze Donk bevond zich tot aan de Reformatie een klooster van de Cisterciënzer Zusters. Een vredige rust komt er altijd over me heen als ik weg van de verkeersdrukte deze bijzondere plaats bezoek.

Deze bewuste middag liep ik mijmerend langs de klassieke boerderijen waar mijn oog op de kerktoren van Nieuw-Lekkerland viel. Turend langs de horizon nam ik nog meerdere kerken waar die zich ineens leken te bewegen. Vanuit het niets zag ik de gebouwen in de verte bewegen en de torens wankelen. Steeds harder en ruwer. Alsof er een grote hand aan stond te trekken, vielen de torens één voor één om. Maar de zogenaamde lichamen van de kerken bleven overeind. Ik vroeg mij hardop af wat daar nu gebeurde.

Het was de rustige stem van God die op dat moment in mijn hart sprak: "Dit is het beeld van de toekomst waar Ik een verandering in gang zal zetten. De torens van de kerkgebouwen staan synoniem voor de religie en de aanbidding van de religieuze systemen. Ik zal ze ineen laten storten. De lichamen van de kerk zal Ik in stand houden, omdat daar Mijn kinderen zich beschermd weten. Maar in plaats van de aanbidding van de religieuze toren zullen ze het echte Hoofd van het Lichaam weer gaan aanbidden: Mijn Zoon Jezus Christus.

In dat Lichaam zal letterlijk mijn Geest waaien waardoor deze Alblasserwaard een plaats zal worden waar velen naartoe gezogen zullen worden. De Alblasserwaard zal in het hele land bekendstaan. Ja, zelfs in hoog aanzien staan, omdat ze hier de vrede van God uitstralen. Daar in die vrede zullen de mensen hun oplossing vinden voor het verdrietige leven waarin ze gevangen zitten. Leo, ga Mijn volk in de Alblasserwaard het evangelie van het Koninkrijk verkondigen; leer anderen wat Ik jou zal leren".

Ik? Maar hoe dan Heer? Wie zal er naar naar mij willen luisteren?

Terugkijkend op deze gebeurtenis besef ik me maar al te goed dat dit visioen het startsein was waarop we activiteiten gingen ontplooiën. Het was geen samenhangend doel, we wisten eigenlijk niet eens waar we aan begonnen en hoe we dit moesten doen. Stapje voor stapje vooruit en soms een stap terug, maar we zijn altijd trouw gebleven aan de leiding van de Heilige Geest. Niet dat we daarin geen fouten hebben gemaakt, maar steeds mochten we terugvallen op God die ons niet losliet en ons weer op het juiste pad bracht. En tot op de dag van vandaag ervaren we de roeping om te onderwijzen over het werk van de Heilige Geest en het evangelie van het Koninkrijk.

Gelukkig stuurde God ook helpers om ons de weg te wijzen, om ons verder te helpen waar we vastliepen, maar soms ook om even bij uit te rusten. Deze mensen waren en zijn onmisbaar voor de taak die we hebben. Het was niet altijd makkelijk en we moesten doorgaan waar anderen snel opgaven. Maar altijd was daar die Goddelijke rust."

De kracht Gods viel op ons...

In de periode waarin God ons riep zijn we zoekend geweest hoe we aan de slag zouden gaan. Maar eigenlijk ging iedere deur steeds dicht. We vonden nergens aansluiting op ons gedachtegoed en ook wilde er niemand luisteren naar wat we te vertellen hadden. Dan zakt de moed je regelmatig in de schoenen. Uiteindelijk besloten we gewoon met een paar vrienden en kennissen bij elkaar te komen in onze huiskamer. De eerste avond begon simpelweg met wat bijbelstudie en de daaropvolgende avonden kwamen er mensen over de vloer die ons geestelijk onderwijs konden bieden waar we zo naar hongerden. We kwamen in een rollercoaster terecht waar we nooit meer zijn uitgestapt.

De wonderen en tekenen die die avonden plaats vonden, maakten enorme indruk. En waar we begonnen met misschien maar 5 mensen zaten we een aantal avonden later met bijna 50 mensen opeengepakt in onze huiskamer! Ik zei tegen mijn vrouw Jasmijn dat dit zo niet langer kon. We moesten toch echt op zoek naar een andere ruimte.

Maar dat viel helaas enorm tegen. God had ons in een profetie heel duidelijk te verstaan gegeven dat we binnen de grenzen van Hardinxveld moesten blijven en dat we de zondagavonden moesten gebruiken. Maar helaas wilde echt niemand ons een zaal verhuren. Het bleek overal te gevoelig en de zondagavonden waren nu eenmaal op de dag dat Hardinxveld in geestelijke rust is. Ik werd er moedeloos van en sprak het uit naar God. Hij vroeg me: 'Waar wil je echt het allerliefst heen?' Ik zei: 'Nou Heer, het liefst in De Parel, maar dat durf ik eigenlijk niet eens te vragen of dat wel mag'. De Heer zei: 'Ga, ik zal de weg bereiden'. Nog steeds vol ongeloof contacteerde ik dit centrum, midden in ons dorp, en wachtte en wachtte. Er kwam geen antwoord. Ik zei: 'Heer, ik geef het op'. Maar juist op dat moment kwam er een onverwacht telefoontje: Je mag de sleutel komen halen, de zaal is beschikbaar voor jullie!

Vanaf dat moment konden we samenkomsten houden in Zalencentrum de Parel en tot op de dag van vandaag worden we hier zeer gastvrij ontvangen.

Helaas was niet altijd iedereen even enthousiast. We hebben bijzonder veel tegenstand gekend vanuit diverse bronnen. Soms was de kritiek zo overweldigend dat we zelfs twijfelden of we wel door zouden moeten gaan. Maar steeds waren daar de liefdevolle armen van Jezus die ons opvingen.

Ik weet nog dat na drie samenkomsten het bezoekersaantal groeide naar ongeveer 120 en we ontvingen als gastspreker Rob van Zon. Hij vertelde zijn bewogen levensverhaal op een bijzonder pure manier. Nadat hij verteld had wat voor ontmoeting hij had gehad met de Heilige Geest, vroeg hij wie dat ook wilde... Nu, de hele zaal stond collectief op en zei hiermee: Ja Heilige Geest dat wil ik. Het leek op dat moment wel of de hemel de aarde raakte. We schudden, we lachten, we huilden, we beefden en we raakten in een bijzonder krachtveld. Velen vielen op de grond, omdat ze de de Kracht van God die op hen viel niet meer aankonden. Het kwam ons op ongelooflijk veel kritiek te staan vanuit vele lagen. We deden niets, we ontvingen alleen maar. Het overkwam ons.

Daarnaast staat ook de conferentie 'Koninkrijk van Kracht' in ons geheugen gegrift. Tijdens deze conferentie, in samenwerking met Kingdom Ministries, gebeurden vele krachtige tekenen en wonderen. Wat het meest indruk heeft gemaakt, is toch wel het moment dat Jezus Zelf begon te spreken door de mond van een vrouw. Zij viel op haar knieën en begon te bidden in tongen, het klonk als een oude taal, misschien wel Aramees. Nadat ze klaar was, werd het volgens Bijbelse principes vertaald door een ander persoon in de zaal die de vertaling hiervoor ontvangen had van de Heilige Geest. Het was Jezus die door de vrouw sprak met de woorden: Ze begrijpen Mijn genade niet. Ik verlang er zo naar dat Mijn genade gaat vloeien!

Hoe bouw je een hemelse cultuur?



*Anthon van der Laak:
"Je behoort toe aan een
hemelse familie en
daarom leven we ook
in die cultuur"*

De Cultuur van het Koninkrijk van God

Na Zijn opstanding is Jezus gedurende veertig dagen in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God. Handelingen 1:3 (NBV)

Het koninkrijk van God is een realiteit. Daar waar de koning is, daar is een koninkrijk. Als christenen erkennen we dat Jezus de Koning der koningen is. Zijn koninkrijk bestaat reeds, maar niet in een aards politiek systeem. Het is een koninkrijk niet van deze wereld. In Lukas 17-20b-21 zegt Jezus: 'Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.'

Wat uit de hemel komt, draagt het kenmerk van het hemelse.

Elk koninkrijk heeft waarden en normen waaruit gedrag en wetregels voortvloeien. God heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde (Col 1:13). Daarom moeten we gaan begrijpen wat de waarden en normen zijn van de Hemel.

Elk mens die gelooft dat Jezus de Koning is, zal bereid moeten zijn om zijn gedrag en denken te veranderen. Paulus noemt dat in Romeinen 12:2 'hervormd worden door een nieuw denken'.

Ben je bereid om te doen wat je zo vaak beloofd hebt in het onze Vader? 'Uw wil geschiede gelijk in de hemel zo ook (door mij) hier op aarde'.

Pas na de opstanding begonnen de discipelen te begrijpen wat Jezus bedoelde met het Koninkrijk van God. Ook voor hen gold dat als ze niet wederom geboren waren ze geen zicht zouden hebben op het Koninkrijk. Zo hebben ook nu nog veel gelovigen nog steeds geen zicht op het Koninkrijk van God.

De Bijbel spreekt over de oude en de nieuwe mens. Voordat we Christus leerden kennen, behoorden we tot het wereld- systeem, waar de mens zichzelf centraal stelt. Het is de plaats waar de ziel (dat is ons denken, voelen en willen) gevoed wordt door de 'wereldbeheersers van deze eeuw'. De geest van deze tijd. Als we tot geloof in Jezus Christus komen, worden we als opnieuw geboren en dan begint het hervormd worden. Alles wat we geleerd hebben is verdacht. Als kind was je misschien op een school met de Bijbel, maar dat wil niet zeggen dat alles wat je geleerd hebt het keurmerk van het Hemelse draagt.

'Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn' (Joh 3:27).

DE CULTUUR VAN DE HEMEL:

- Hoe denkt de hemel over mannen en vrouwen?
- Hoe denkt de hemel over financiën en bezittingen?
- Hoe denkt de hemel over vergeven en onvergevingsgzindheid?
- Hoe denkt de hemel over seksualiteit, reinheid en relaties?
- Hoe denkt de hemel over liefhebben van je naaste?
- Hoe denkt de hemel over roddel, jaloersheid, hebzucht?
- Hoe denkt de hemel over je houding ten opzichte van werknemers, werkgevers?
- Hoe denkt de hemel over rentmeesterschap?

DE BESTE LEERMEESTER

In Johannes 16:7 zegt Jezus: Het is beter voor jullie als Ik heenga anders kan Hij niet komen. De 'Hij' is natuurlijk de Heilige Geest. Hij heeft de opdracht om alles van de Vader en de Zoon aan ons te openbaren. Hij is de beste leermeester die je maar kan bedenken. En als Hij klaar is met zijn werk, aan ons, in ons en door ons dan zien we de vrucht waarover Paulus spreekt in Galaten 5: 22. Het is niet onze vrucht, maar de opbrengst van de inspanning van de Heilige Geest.

God kan elke situatie laten meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben en die Hij van tevoren ertoe bestemd heeft om gelijkvormig te worden aan de Zoon van Zijn liefde. Als jij de Heilige Geest als leermeester uitnodigt in jouw leven dan zal Hij je helpen om de waarden en normen van de hemel je eigen te maken. Want uiteindelijk is Gods plan om ons te doen worden als de Zoon: Jezus de Christus, ons grote voorbeeld.



van der Laak geeft al meer dan 25 jaar onderwijs over heel de wereld en schreef meerdere boeken. Met name de boodschap van het Vaderhart van God is kenmerkend voor zijn bediening.

INTERVIEW

Arjan Hulsbergen

*'We wisten: In de
Alblasserwaard staat iets
bijzonders te gebeuren'*

Aan het begin van de ontdekkingsstocht die we maakten met De Donk Ministries liepen we Arjan Hulsbergen tegen het lijf. We ontmoeten hem voor het eerst in een bedrijfskantine waar hij op een heel rustige manier de principes uitlegde van het Koninkrijk van God. De uitwerking was echter niet zo kalm en bijzondere krachten van de Heilige Geest werden die avond zichtbaar. Iets waar we mee aan de slag moesten. Een uitnodiging verder en Arjan arriveerde met zijn team in onze huiskamer waar wij net begonnen waren met het houden van kleine samenkomsten. Het Koninkrijk van God manifesteerde zich op allerlei manieren. We zagen mensen genezen en mensen werden bevrijd van boze geesten, en het leek allemaal de normaalste zaak van de wereld. We blikken samen met Arjan terug op deze bijzondere periode en zijn gedachten over onze missie...

Na onze eerste ontmoeting was je enthousiast om bij ons in de woonkamer te komen spreken. Wat trok je zo aan?

Allereerst hadden wij al sterk de indruk dat God iets bijzonders zou gaan doen in de Alblasserwaard, jullie uitnodiging kwam dus niet echt als een verrassing. En in de samenloop van het proces was het geweldig om te zien dat in eigenlijk zo'n korte tijd de Heilige Geest met Zijn kracht in het gebied is gekomen. De Heilige Geest trekt in heel weinig tijd een grote bekendheid waar dit in het verleden nauwelijks ter sprake kwam. We zagen dat het steeds normaler werd dat de mensen gingen samenwerken met de Heilige Geest met bijbehorende wonderen en tekenen. De Alblasserwaard kent een rijke christelijke traditie en ik denk dat wat jullie voorouders hebben gezaaid niet voor niets is geweest. Het is net of uit dat worstelstelsel wat al die eeuwen is neergelegd nu fris en nieuw groen opkomt en dat God zegt: Ik laat nu een nieuwe manier, en misschien wel een normale manier, zien; namelijk de liefdevolle gevende God, die vol is van vrolijkheid en

blijdschap, kracht en een hoopvolle nieuwe toekomst. En dat gaat in de Alblasserwaard gebeuren, nee sterker nog: dit is aan het gebeuren! De realiteit van het Koninkrijk van God wordt steeds meer zichtbaar.

Hoe kijk je naar de toekomst in de Alblasserwaard?

Ik zie een sterke omslag in de christelijke cultuur. De dingen die men van oudsher gewend zijn, komen steeds meer onder druk te staan. We leven in een tijd waarin steeds duidelijker wordt dat Jezus volgen ook daadwerkelijk gaat om "Jezus volgen". Niet alleen in woorden en gedachten, maar ook in gehoorzaamheid aan Gods Geest en in confrontaties met onrecht, duisternis en ziekte. Niet alleen in bijeenkomsten van gelovigen, maar juist ook op alledaagse plekken waar gerechtigheid, waarheid of genezende kracht van Christus nodig is. Geloofsgemeenschappen die dit negeren zullen in lastige situaties kunnen komen. Wie het denken, de manieren en tradities van het eigen kerkinstituut plaatst boven de tastbare realiteit van het Woord en de Geest, zal uiteindelijk bedrogen uitkomen. Mensen zijn hongerig naar een levende relatie met hun Redder, zoals de Bijbel die belooft. Als ze dat niet ervaren, zullen ze vroeg of laat afhaken. Ik ben diep onder de indruk van het geloof en het doorzettingsvermogen van de mensen van de Alblasserwaard. Steeds meer van hen leren om Gods Woord toe te passen in hun dagelijks leven en mee te bewegen met de Heilige Geest en Zijn gaven. Zo treedt de realiteit van Gods Koninkrijk buiten de kerkmuren en kan er een beweging ontstaan waarbij eerdere opwekkingen verbleken. Ik zie dit ook op het zendingsveld gebeuren: Als de Heilige Geest de ruimte krijgt om door de mensen heen te werken, ontstaat er een geheel nieuw paradigma. Een extreem normaal leven, waarin een levensveranderende Jezus centraal staat. En dat wens ik iedereen toe!



Arjan is in het dagelijks leven advocaat en na een bijzondere aanraking van God heeft hij de keuze gemaakt om radicaal Jezus te dienen en de boodschap van het Koninkrijk van God te demonstrenen. Samen met zijn vriend Richard Zijlstra schreef hij het boekje 'Extreem Normaal' en hij reist regelmatig naar Nepal om daar de blijde boodschap te verspreiden.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.vriendenmetrijst.nl

Alblasserwaardse beroeringen

*Het is 1750.
Na jaren van economische
rampspoed bezoekt God
de Alblasserwaard.
Schreeuwend om
vergeving rollen
schoolkinderen door de
klas: 'Heer, help ons!'
Het is de start van een
ongekende geestelijke
beroering...*

De dominee kon zijn preekgestoelte niet bereiken vanwege de hoeveelheid schuddende mensen op de vloer...

In de tijdsperiode van rond 1750 is het protestantse geloof bezig met een vernieuwing. Steeds vaker wordt de persoonlijke beleving en relatie belangrijker dan een zondagse bezigheid. Misschien mede door de zware omstandigheden in de Alblasserwaard, door de vele overstromingen, veepest en ziekten, zoeken steeds meer mensen naar God.

In deze periode treedt Ds. Jacobus Groenewegen aan als dominee in Werkendam. Onder zijn gehoor kiezen veel mensen ervoor om God aan te nemen in hun leven. Niet zelden door de doordringende boodschap die Ds. Groenewegen weet neer te zetten.

Hij wordt naar eigen zeggen bijzonder geïnspireerd door de opwekkings-bewegingen in Amerika en Wales.

Het duurt niet lang of onder het gehoor van Ds. Groenewegen gebeuren 'uitzonderlijke tekenen'. Mensen schudden en beven, vallen op de grond, schreeuwen luidkeels door de kerk en belijden hun zonden. Het duurt maar enkele maanden en deze geestelijke beweging stroomt door naar Hardinxveld-Giessendam.

Op de lokale basisschool worden leraren geconfronteerd met kinderen die vanuit het niets over de grond rollen en uitschreeuwen: Duivel, ga weg! Ik wil Jezus! De leraren proberen de kinderen in het gareel te houden, maar ze komen kracht en handen tekort om hier wat aan te doen. Maar het is niet meer te stoppen. Velen zijn overweldigd door het roepen, huilen en schreeuwen tot God "met een ernst en kracht van taal, waardoor allen die het hoorden stomverbaasd waren en er zeer door getroffen werden", opgetekend door Ds. Groenewegen.

De daaropvolgende zondagen zit de kerk afgeladen vol met mensen die antwoorden zoeken en ook zijn aangestoken door het vuur wat zich razendsnel lijkt te verspreiden. Tijdens de preek van de dominee beginnen mensen luidkeels God aan te roepen en worden vele onwaarschijnlijke bewegingen en stuiptrekkingen waargenomen.

Sommigen lijken in een soort trance te verkeren en zijn niet meer aanspreekbaar. Dit gaat zondag op zondag door in de Hervormde Kerk op de Peulenstraat. De Dominee kon op enkele momenten zijn preekgestoelte niet meer bereiken vanwege de hoeveelheid schuddende mensen op de vloer.

Geschiedschrijvers vertellen over leegstaande kroegen waarbij de kastelein geen drank meer verkocht, maar onder de toeg zijn Bijbel tevoorschijn haalde en de weinige bezoekers die er nog waren, voorlas uit het Woord van God. Grote aantallen mensen kwamen op deze manier weer terug bij God.

Ook in de rest van de Alblasserwaard worden deze taferelen waargenomen en deze periode is de geschiedenisboeken ingegaan als de Alblasserwaardse beroeringen. In diverse literatuur zijn deze gebeurtenissen opgetekend. De meest uitgebreide beschrijving is van de hand van Ds. Bernardus Elikink, standplaats Papendrecht (1691-1767) en is te vinden in het gemeentearchief van Dordrecht:

"Wanneer ik tot aan de toepassing gekomen was wierden de aandoeningen zeer sterk. Men hoorde luide zugtingen en daarop een hartbreekend gekerm, zodat ik genoodzaakt wierd een einde te maaken en tot het gebed over te gaan, in het welke ik met een zeer sterke stemme tot God riep, doch maakte zulk eenen indruk op degemoederen dat sommige der anderen toehoorderen niet wisten dat ik gebeden had".

De Alblasserwaardse beroeringen vonden in dezelfde periode plaats als de Nijkerkse en Aaltense Beroeringen. De beroeringen kregen ook veel kritiek, de kerk was zeer angstig voor geestdrijverij en op last van Stadhouders Willem IV vaardigde de Protestantse synode een verbod uit op 'uitingen en manifestaties' in de kerk. De opwekking werd hiermee abrupt beëindigd. Hoe zou het geweest zijn als deze manifestaties niet waren verboden?



**"God heeft muziek
bedacht en gemaakt.
De duivel heeft
het gejat".**

Peter Borsje

Peter is frontman van de coverband Maffia Church. Twee keer traden ze op tijdens de PUB Nights van Crown Events. We vragen hem alles wat we willen weten... En zoals een goed rocker betaamt: hij heeft een boodschap en een missie!

Je speelt met Maffia Church in een bijzondere formatie. Hoe is die ontstaan?

We zaten met wat vrienden te spelen in een kroeg, er werd een filmpje gemaakt en dit belandde op Facebook. We noemden onszelf Maffia Church. Samen met Cajonist Maurice Visser is dit concept bedacht en we zochten naar een manier om dit onder de aandacht te brengen... en toen belden jullie! Daarna ging het ineens heel hard. Na ons optreden voor Crown Events liep onze agenda vol. We hebben inmiddels zelfs een theatershow.

Jullie spelen met Maffia Church niet het standaard christelijk repertoire, maar veel meer gospels en seculiere rock. Vanwaar deze combinatie?

De helft van de band gelooft in God en een deel van de band is daar nog niet over uit. Maar ik heb echt een missie in mijn leven om Christus bekend te maken in mijn leefomgeving. Zelf kom ik uit een behoorlijk stereotype 'rock'n roll' milieu waar seks, drank en drugs een belangrijk deel van mijn tijdsbesteding was. Ondanks dat ik dat leven heb losgelaten, houd ik nog enorm veel van mijn vrienden en kennissen in dit wereldje. Ik ben ook niet het type wat Christus zo nodig tussen iemands oren moet duwen. Ik maak ze liever nieuwsgierig naar ons leven, want zeg nou zelf: Een leven met God is echt geweldig! Ik zou niet anders willen. Maar ik wil ook niet in een veilige christelijke bubbel mijn leventje leven. Dat ben ik gewoon niet. Ik wil wel een brug slaan tussen christelijk geloof en de wereld. En de wereld waaruit ik kom, is niet te verleiden met een verhaal over hemel en hel. God communiceert door de muziek, meer dan we beseffen.

Hoe heb je God leren kennen?

Het was in 1999, ik leefde al enkele jaren met hevige rugklachten. Ik was gewoon kreupel. Er was in Groot-Amersfoort een genezingsdienst en ik werd meegeleurd

door mijn vrouw. Eigenlijk moest ik er niet zoveel van hebben, maar onder wat druk ben ik toch maar meegegaan. Er bad toen iemand voor mijn rug en ik voelde een bijzondere warmte door mijn rug vloeien. Na deze avond was ik compleet genezen en heb ik nooit meer pijn gehad. Het maakte ook dat ik een God ontmoette die ineens heel reëel geworden was. Mijn Godsbeeld veranderde heel sterk. Ik ging nadenken over het leven wat ik leidde en besepte dat het roer om moest. Ik zat behoorlijk vast in verslavingen en hiervan ben ik in die periode bevrijd door Jezus. Hoewel het verleden me soms wel kan achtervolgen, is het enorme schuldgevoel wat ik had weg. Jezus heeft mijn schuld betaald en ik ben vrij!

Wat is je boodschap in je muziek?

Weet je: Gods Geest is niet beperkt. We moeten leren dat we steeds meer inzicht krijgen, en we moeten er actief mee aan de slag om onze relatie met God beter te begrijpen. We mogen ontdekken dat we steeds vooruit mogen gaan. Ik zie God in de natuur, in literatuur en zeker ook in de muziek. En misschien een beetje vreemd in de huidige christelijke muziekwereld, maar ik zie God net zo goed en misschien nog wel meer in de seculiere muziek en de gospels uit de jaren 70 en 80. Je hoort vaak het argument dat de duivel muziek gebruikt om ons te misleiden, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat hij wel teksten gebruikt die niet goed zijn, maar de muziek zelf heeft hij gewoon gejat van God, hij kan het niet creëren, dat heeft God al gedaan. We hebben 8 muzieknoten (do-re-mi-fa-sol-la-si-do) en alles wat daartussen zit, heeft God gemaakt, niet de duivel. Dus wil ik dat ook graag inzetten om mensen positief te beïnvloeden. Mijn vrouw Greet zegt altijd: Mensen moeten tevoorschijn 'gemind' worden, je wordt door God bemind! En dat is wat de Heilige Geest doet, en daar kan onze muziek bij helpen.



Projectleider

Konga Molingila



Konga Molingila leidt het project Gods Table. Vanuit haar kerk, midden in de townships van Knysna, Zuid Afrika, leidt zij vol passie dit buitengewone project.

Vanuit Congo, waar zij is geboren en opgegroeid, is ze als vluchteling terechtgekomen in Zuid Afrika. Door hard werken en een bijzonder groot vertrouwen op God was zij in staat om, met haar inmiddels overleden man, een leven op te bouwen in een land waar kansen niet vanzelfsprekend zijn. Ondanks dat het nog steeds een leven vol uitdagingen is, rust zij geen moment om te delen vanuit het Koninkrijk van God in de township waar ze woont en werkt.

Met onze stichting De Donk Ministries willen wij Konga zoveel als mogelijk ondersteunen in het bijzondere werk wat zij doet. Regelmatig bezoeken wij het project in Zuid Afrika en we zorgen voor financiële middelen.

Drie jaar geleden zijn wij in contact gekomen met Konga Molingila en haar man Solomon. Helaas werd bij Solomon eind 2020 een ernstige ziekte geconstateerd en overleed hij toch nog vrij plotseling op 16 januari 2021. We herinneren hem als een toegewijde vriend die alles deed wat in zijn macht lag om er voor anderen te zijn en hen het Koninkrijk van God te demonstreren.



Project: Gods Table

Alles wat je voor de ander doet,
heb je gedaan voor Jezus!

Mattheüs 25:40



In de Township "Joodse Kamp" van de stad Knysna, Zuid Afrika, is het geen gewoonte dat er iedere dag eten op tafel staat. Vaders en moeders vechten dagelijks om hun kinderen iets te eten te bieden. Laat staan dat ze zelf voldoende hebben.

Stichting De Donk Ministries wil samen met haar donateurs een verschil maken voor tenminste een deel van de allerarmsten.

We zijn meerdere malen in dit gebied geweest en we zien dat op sommige plekken de nood zo hoog is dat voedselprogramma's echt nodig zijn.

Maar wij willen méér bereiken. Door middel van deze plaatselijke voedselprogramma's hebben we ook de mogelijkheid om de boodschap van het Koninkrijk van God te verkondigen.



Wij zijn De Donk!



Volg ons online!





Enige jaren geleden, midden in het proces van ontwikkeling van De Donk Ministries werd er een droom in ons geboren. De Droomgever wees naar een bijzonder plan van prachtige evenementen die de Naam van De Koning eer aan zouden doen. Een paar jaar later was de uitkomst van die droom groter, gaver en feestelijker dan we ooit hadden voorzien. Van een aantal kleinere events tot aan de lokale feesttent en sporthal hebben we met Crown Events mogen bouwen aan muzikale hoogtepunten. Nederlandse topartiesten zoals Kees Kraayenoord, InSalvation, Sharon Kips, Gerald Troost, Reyer, LEV en Joke Buis hebben onze podia in vlam gezet.

In 2018 traptten we af met een concert van Joke Buis in Zalencentrum de Parel. In 2019 kwam daar de lokale feesttent in Hardinxveld Giessendam waar we ruim 600 bezoekers ontvingen op het Crown Event met optredens van InSalvation, Reyer en Kees Kraayenoord met Mozaiek Worship.

Datzelfde jaar bezochten we de sporthal waar we ruim 900 mensen binnen zagen stromen voor de Vrienden van Jezus Live. Een hoogstaand muziekevenement met een geweldige line-up van Sharon Kips, LEV, Hanne de Vries, InSalvation, Gerald Troost, Reyer, Psalm Project, Jannica van Barneveld.

In kleinere setting houden we regelmatig de alom geliefde PUB Nights. Deze avonden zijn maximaal 70 gasten welkom in ons donkerbruin café.

Een heerlijke avond uit met akoestische muziek, de beste whiskey's en speciaal bieren vieren we vriendschappen, relaties en het leven.

Naast deze nieuwe concepten hebben we onlangs een akkoord bereikt over de overname van het welbekende SlingelandFestival. Een openlucht evenement met een open karakter waarbij we de nadruk gaan leggen op de festival beleving.

Naar school...

De eerste schooldag, ik herinner het me levendig: met de bus, een rood leren schooltasje met mijn broodtrommeltje...naar de grote school. Jarenlang werd er kennis ingestampt, eindeloos herhalen van cijfers en woorden, totdat het een automatisme was. Namen en Feiten leren, logische verklaringen werden formules en bewezen werd wat er bestond. Oefenen, oefenen totdat je het begreep of opgaf. Resultaten werden behaald en gewogen net zolang tot je al dan niet de mededeling kreeg dat je geslaagd was....

Geslaagd?? Waartoe, waarvoor, waarmee moest je hier nu mee de wereld gaan verbeteren/veroveren?! Ja, dat was je geleerd: de wereld ligt aan je voeten. Het was erin gestampt dat je jouw kennis mocht gaan ontwikkelen en gebruiken om leiding te geven, je werk te verbeteren en je kennis te delen. *Maar wat levert het op?*

Hoe deed Jezus het? Hoe gebeurde dat in Zijn tijd? Leerde men door te observeren of door discussies te voeren?

Het is waarschijnlijk dat de kennis en wijsheid gedeeld werd door het wandelen in het leven. Op weg zijn naar Jeruzalem en een ontmoeting hebben met een vrouw bij de put in Samaria. Een gewone dagelijkse gebeurtenis, zo leek het. Maar het tijdstip klopte niet, het alleen zijn klopte niet. Jezus sprak gaf geen oordeel, stelde geen persoonlijke vragen, maar raakte uiteindelijk met Zijn vervolg wel haar hart. Zonder haar te beschadigen, maar wel vol van vreugde ging ze op pad om de anderen te halen, zodat ze konden delen in de kennis en wijsheid vanuit de hemel.

Op een heuvel vertelde Hij aan een ieder die ervoor gekozen had om met Hem mee te wandelen, wie er zalig zullen zijn in het Koninkrijk van God. Hij brak brood en vissen om mensen te voeden, gewoon omdat het kon en ze honger zouden krijgen wanneer Hij niet voor hen zou zorgen. Toen de volgelingen aan het vissen waren, leerde Hij hen om tegen de gewoonte in te vissen; hun kennis werd uitgebreid met aanschouwelijk onderwijs. Jezus deed hen voor hoe ze konden en mochten handelen of het nu een verlamde, blinde of een gestorvene was. Hij herstelde en onderbouwde van waaruit Hij mocht handelen. Zijn leerlingen getuigen hiervan in de evangeliën en brieven die ze geschreven hebben.

Het is een eer om leerling van Jezus te zijn, om vrijheid te ervaren en wat je geleerd hebt te mogen delen. Het is elke dag weer leren in de levensschool, met dit verschil dat je de kennis er niet hoeft in te stampen. Het is geen eindeloos herhalen, geen formule van: zo is het!

Maar iedere dag, ieder moment weer vragen stellen: wat mag ik doen, Heer? Wat wilt U zeggen, Vader? Wie brengt U op mijn pad? Lifeschool wordt dan samen ontdekken wat God in een ander gelegd heeft om Hem te eren, om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken, het getuigen en zien van veranderde levens.

Dat is een school waar iedereen een kans krijgt om te groeien en daar veilig te zijn.

Ik geloof dat ik de schoolbel hoor....het is tijd.....!



We zijn als team een jaar lang opgetrokken met de studenten van de Lifeschool. Het werd een jaar om nooit te vergeten.

De school heeft een erg praktisch karakter, Samen met team van 12 docenten werken we aan de identiteit en leren samen te werken met de Heilige Geest in alle facetten van het leven. Naast het praktische deel geven we de studenten een stevige basis mee met een gezonde doctrine.

Het is zo mooi om te zien hoe levens worden veranderd, hoe God mensen aanraakt. Hij is zo op ons leven betrokken. Er kwamen bijvoorbeeld mensen binnen die nauwelijks iets durfden, maar nu gewoon staan in hun geloof. De Lifeschool is echt een kroontje op het werk van De Donk. Ons gebed is dat dit prachtige werk als een olievlek verspreid wordt door de Alblasserwaard.

“

Jan Ebel:

Deze school is levensveranderend voor mij geweest. Door het onderwijs over de Heilige Geest. Nu is Jezus Christus een dagelijkse realiteit in mijn leven.

”

“

Marja:

Ik heb geleerd dat de geestelijke wereld een reële wereld is. Het leven met de Heilige Geest, dat God vandaag de dag nog steeds spreekt en dat Hij laat zien dat Hij mij persoonlijk kent.

”

“

Elly:

Lifeschool is een heel bijzonder seizoen in mijn leven geworden. Het is zo'n verrijking van je leven met God en met Jezus, dóór de Heilige Geest.

”



**Evangelisch
Werkverband**

Vanaf september 2021 gaan we de Lifeschool voortzetten in samenwerking met het Evangelisch Werkverband. De planning is om op meerdere locaties in Nederland de school te gaan aanbieden. Meer informatie en inschrijven kan via www.ewv.nl

DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST

Misschien ken je het wel: Dat gevoel dat het allemaal *nét* niet lukt. Dat je niet kunt uitleggen wat je bedoelt of dat je de juiste woorden niet kan vinden. Je wilt getuigen van Jezus maar het lukt niet of je hebt de grootste moeite om je geestelijk leven in vuur en vlam te zetten. Je werkt je misschien wel dagelijks in het zweet om de geestelijke waakvlam brandend te houden. Waarom lijkt het wel of sommigen maar constant in vuur en vlam staan voor Jezus? Dat ze altijd maar enthousiast zijn en altijd maar in gesprek lijken met God zelf?

De gemeenteleden van Efeze liepen hier ook tegen aan (Romeinen 19) en ze beseften dat ze een tekort aan kracht hadden. De Apostel Paulus ging op onderzoek uit en het eerste wat hij vroeg was dit: "Bent u in de Heilige Geest gedoopt?".

Ze vertelden dat ze alleen de waterdoop hadden ontvangen.

Paulus voegde hier direct de daad bij het woord en hij doopte hen in de naam van Jezus Christus.

Daarna legde hij hen de handen op en de Heilige Geest kwam **op** hen. Dat is een zeer belangrijk punt. In *iedere* gelovige woont de Heilige Geest. Maar we moeten ons heel goed beseffen dat de Heilige Geest **OP** ons moet komen, waardoor wij Zijn bekrachtiging ontvangen.

Het is misschien wel één van de grootste geheimenissen van het Koninkrijk van God, terwijl het toch zo duidelijk staat beschreven hoe Paulus handelde. In de meeste kerkelijke stromingen en culturen is deze boodschap volledig vergeten. We zullen er nu niet op ingaan hoe dit komt of hoe dit verder onderbouwd wordt, maar we raden je aan om zelf de Bijbel er op na te slaan. Stel jezelf onder gebed de vraag: "Ben ik gedoopt in de Heilige Geest door de oplegging van handen?".

Als het antwoord nee is dan willen we je aanmoedigen om hiervoor open te staan. Het zal je leven verrijken!

Hoe deze doop kan werken, vertellen we aan de hand van het persoonlijk getuigenis van Jan Ebel Westing.

Hij vertelt: "Al jaren zat ik iedere zondag keurig in de kerk en ik handelde met mijn hoofd. Van een relatie met God had ik nog nooit gehoord. Maar ik miste wel iets. Ik bad al een tijd: 'Heer, als U bestaat dan moet ik het écht weten, dan wil ik U leren kennen'.

Op een zondagavond besloot ik eens ergens anders een dienst te bezoeken en na wat rondgekeken te hebben besloot ik naar een vernieuwingsdienst van De Donk Ministries te gaan. Daar sprak op dat moment Hans Maat van het Evangelisch Werkverband. En wat hij die avond uitsprak, deed me als vastgenageld zitten op mijn stoel!

Wat hij vertelde, dát had ik nodig.

Na de dienst werd er gevraagd of je gedoopt was in de Heilige Geest. Eigenlijk had ik geen idee wat dat precies was, maar wat zij hadden dat wilde ik ook! Ik liep naar voren (iets wat ik normaal absoluut nooit zou doen) en ik liet me de handen opleggen door iemand van het ministry-team.

Hij bad op dat moment of de Heere Jezus mij wilde dopen in de Heilige Geest. Tijdens het gebed gebeurde er van alles. Wat er precies is gebeurd, deel ik bewust niet, zodat je niet op zoek gaat naar zo'n zelfde ervaring als ik. God heeft de jouwe al klaar.

En we geloven God op Zijn woord en niet op ons gevoel. Mijn leven is sindsdien volledig op z'n kop gezet. Ik kan niet meer stoppen met getuigen van mijn Heer en Heiland. Overal waar ik ga, vraag ik aan de Heilige Geest: Wat kan ik bij deze persoon bijdragen om hem bij U te brengen?

Jan Ebel Westing:
"Ik kan niet meer stoppen met vertellen: Jezus is mijn Heer en Heiland!"



Voorheen durfde ik voorin de kerk nauwelijks iets te zeggen, ik durfde haast niet te praten over mijn geloof. En nu: ik kan niet meer stoppen. Als ik 's morgens opsta, brandt het vuur al in mij en 's avonds ga ik lofprijzend mijn bed in.

Gaat alles nu meteen helemaal goed? Nee, absoluut niet!

Maar wat wél veranderd is, is dat ik weet dat Jezus mijn Redder is en dat de uitkomst altijd goed is, want Hij die voor mij zorgt, is goed.

In HEM is geen kwaad en Hij wil mij en jou een hoopvolle toekomst geven! Ik kan je alleen maar aanraden: Volg Jezus en luister naar het evangelie van Zijn Koninkrijk, de rest zal je erbij gegeven worden!



BART & ANJA

VEL TROMP

Bart en Anja Vel Tromp zijn al bijna vanaf het begin betrokken bij De Donk Ministries en zijn een bekend gezicht voor iedereen die weleens onze activiteiten bezoekt.

Nadat zij een sabbatical hadden genomen van hun leiderschap bij de Youth Alpha in Schoonhoven, zochten ze naar nieuwe mogelijkheden en naar een gemeenschap om samen te delen en te leren van Gods Koninkrijk. Deze vonden ze bij De Donk. Na eerst een tijdje als ‘vliegende keep’ te hebben meegedraaid, werd duidelijk dat ministry en gastvrijheid bij hun takenpakket zouden gaan behoren.

Deze taken gaan hen heel natuurlijk af. Niet alleen door hun jarenlange ervaring, maar vooral door wie ze zijn als persoon. Zo geniet Anja ervan om mensen welkom te heten en te laten voelen dat ze er mogen zijn. En Barts kwaliteit ligt in het aansturen en zijn autoriteit te laten gelden als dat nodig is. Maar ook het aanvoelen van de sfeer, het observeren van wat er speelt en daarop inhaken. Beiden vinden het bijzonder om als echtpaar betrokken te zijn, om samen uit te stappen in wat God in hun hart heeft gelegd. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld, vullen elkaar aan en hebben soms maar één blik nodig.

Ze vertellen over hun bediening als geestelijk ouders: ‘Geestelijk ouderschap is niet veel anders dan ‘gewoon’ ouderschap. Je loopt mee met de ander, maar je bepaalt niet de koers.

Vanaf de zijlijn laat je merken dat je er voor de ander bent en zonodig grijp je in. Het is ook sparren met de ander, die als een jonge hond wilde plannen heeft, maar daarin nog wel begeleiding nodig heeft. Zo mooi om dan groei te zien. Want groei is belangrijk: ouders lopen niet vrijblijvend mee, zij geven de nodige duwtjes in de goede richting, maar de ander moet daardoor ook in beweging komen. En andersom kunnen ouders ook weer leren van hun kinderen. Het is een samenspel.

We willen graag mensen in hun kracht zetten, door even met hen mee te lopen en hen vervolgens los te laten, zodat zij zelf aan de slag kunnen.

We vinden het echt een eer om als geestelijke ouders betiteld te worden. We waarderen het enorm dat De Donk dit zo ziet, maar ook dat erkend wordt geestelijke ouders nodig te hebben. Zo kunnen wij onze plek innemen en er uiting aan geven.

Dit willen we ook blijven doen. Ons doel voor de komende tijd is om nog meer mensen in hun kracht te gaan zetten, dat ze gaan groeien en hun taken in het Koninkrijk gaan oppakken. Dat ze niet alleen komen consumeren bij De Donk, maar ook echt in actie gaan komen in hun eigen omgeving. Daarnaast zijn we ook op zoek naar nieuwe geestelijke ouders. Het is zo belangrijk dat er binnen het geloof vaders en moeders zijn, om een gezond en veilig beeld van het ouderschap neer te zetten, voor een gezond en veilig beeld van God als Vader.’

De toekomst en onze Missie

Na meer dan 5 jaar gebouwd en gewerkt te hebben aan De Donk Ministries, is het ook goed om vooruit te kijken. We hebben altijd gezegd dat we stoppen als we bereikt hebben wat God voor ogen had. Maar daar zijn we nog niet. Zoals in een voorgaand artikel gedeeld, hebben we een beeld van een Alblasserwaard die massaal het evangelie van het Koninkrijk van God zal gaan proclameren. We zien wel degelijk een vooruitgang, maar we zijn niet klaar. We hebben een aantal doelen uiteengezet die we nastreven en waarvan we denken dat God ons deze missie heeft gegeven. We kunnen deze missie verdelen over vier pijlers die we hieronder nader toelichten.

Wat we ook hebben gezien de afgelopen jaren is dat we individuen hebben mogen zien veranderen en we hebben gezien dat ze het vuur van de Heilige Geest hebben ontvangen. Deze individuen gaan op hun beurt weer aan de slag op de plaats waar God hen heeft neergezet. In de Alblasserwaard zijn hierdoor meerdere (huis)groepen ontstaan die in hun eigen omgeving het goede nieuws verspreiden en het Koninkrijk van Kracht demonstreren.



Onderwijs en Training

Het faciliteren van onderwijs, conferenties, scholing en training. We deden dit voornamelijk vanuit Hardinxveld-Giessendam, maar we ervaren dat de tijd rijp is om verder de Alblasserwaard in te trekken. We zien een aantal deuren open gaan die voorheen gesloten bleven. Ook het verzorgen van trainingen binnen kerken zullen we verder gaan ontwikkelen.



Outreach Wereld

De missie om in het buitenland het evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen, blijft een belangrijke pijler binnen De Donk Ministries. Met name de projecten in Zuid Afrika zullen we blijven continueren en we willen graag ten dienste staan van bestaande initiatieven waar we kunnen ondersteunen en helpen bouwen.



Apostolisch Platform

Voor individuen en groepen die dezelfde boodschap willen uitdragen, voelen we het verlangen hen te ondersteunen door hen te trainen en organisatorisch en praktisch te faciliteren. We willen draagvlak en geestelijke steun bieden, zodat ze zich volledig kunnen richten op hun persoonlijke roeping.



Crown Events

Het faciliteren en initiëren van christelijk events in de Alblasserwaard. We hebben hierin als doel om Christus bekend te maken in een geest van Blijdschap.

We werken hierin samen met partijen die organiseren en faciliteren en waarbij wij de regie voeren over de boodschap, identiteit en het karakter van de Events.



DE LEEUW VAN JUDA

ALLE MACHT
RIJKDOM
WIJSHEID
STERKTE, EER
MAJESTEIT
EN DANK
IS VOOR HEM!

OPENBARINGEN 5:12



De Donk
Ministries